

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Yoeri Lens
Ekkergemstraat 141
9000 Gent

Redactie

Renée Mortier
Scherpzinnige Hinde

September 2015

Oktober 2015

November 2015

December 2015



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Wat een jaar! Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen, wat alleen maar kan betekenen dat het leuk was. We zijn een grote eenheid met veel kinderen en de werking draait goed, wat menige Zwaluw-harten sneller doet slaan. Het hoogtepunt van het jaar, groot kamp, was opnieuw zeer geslaagd. Zoals iedereen op de bezochtdag kon zien hebben we het Kattenbos goed gevuld met onze tenten, sjoerconstructies, en veel spelende kinderen. Verderop in dit boekje kan je de verslagen vinden met enkele foto's, al de andere foto's kan je op onze website terugvinden.

Voor het nieuwe scoutsjaar is de leidersploeg versterkt met 6 nieuwe leiders die overkomen van de Verkenner-Gidsen. Met dit nieuw bloed hebben alle takken genoeg leiding om het jong geweld aan te kunnen en te entertainen. Verder komt Hert opnieuw het blauwe team versterken, samen met Hinde die dit gaat combineren met takleidster bij de Teerpoten. Zo zijn we bij de eenheidsleiding met 5, perfect om onze grote eenheid te ondersteunen en draaiende te houden.

Jammer genoeg verlaten Mees, Ara en Wallabie de eenheid. De Zwaluw is hen heel dankbaar voor de vele jaren inzet, en zien hen graag terug bij de stam ☺ Met Mees gaat er een grote hoeveelheid ervaring weg bij de Wolven, maar ze zal de nieuwe takleidster Arasari nog met raad en daad bijstaan. Bedankt!

We starten dit jaar met iets nieuws, namelijk een heuse infodag. Op zaterdag 19 september is iedereen vanaf 14u welkom op ons terrein te Wondelgem om te kijken en horen hoe het er bij ons aan toe gaat. Wie zijn we, wat doen we, waarom doen we het; alles wordt uit de doeken gedaan. Alle takken houden hier ook hun vergadering, en iedereen kan meedoen. We hebben nog voldoende plaats bij de teerpoten en wolven, dus dit is het ideale moment voor nieuwe kinderen om het eens bij ons uit te proberen.

Eind oktober is het al tijd voor het eerste kamp van het jaar: van 31 oktober tot 4 november trekken we naar de gekende Spreedonken te Olmen. Het is ondertussen 2 jaar geleden dat we hier nog zijn geweest, dus tijd om ook hier opnieuw de Zwaluw vlag te planten!

Niet veel later houden we onze traditionele spaghetti avond. We maken van zaterdag 21 november een gezellige avond en genieten met vrienden en familie van de lekkere zelfgemaakte bolognese. Iedereen is welkom!

Om de eindejaarsfeesten goed in te zetten hebben we opnieuw de wijnverkoop. We gaan op zoek naar nieuwe lekkere wijnen en cava of prosecco. Dankzij jullie steun kunnen we verder sparen om zo snel mogelijk een opslagplaats te bouwen op ons terrein. Dit hebben we nodig om de containers te vervangen, en zo de toekomst van ons materiaal te garanderen.

Tot op één van de komende vergaderingen, of op de feesten!

Eigenwijze Lama

Yoeri Lens - Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org - 0494/45.21.88

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!

Organigram 2015-2016

Zo ziet het leiderskader van dit jaar er uit. Bezoek zeker eens onze website, daar kan je foto's en verdere info over de leiding terugvinden.

Eenheidsleiding

Yoeri Lens - Lama EL	
Michiel Dutrieue - Leeuw AEL	Sam Bastiaens - Fret AEL
Renée Mortier - Hinde AEL	Karel-Simon Slock - Hert AEL

Teerpoten
Renée Mortier - Hinde TL
Zowie Mann - Vlinder EATL
Arthur Warmoes - Hyena HL
Cato Dambre - Fitis HL
Aaron Dierickx - Vos HL
Amber Bekaert - Orka HL

Wolven
Ariadne Warmoes - Arasari TL
Louise Suy - Husky EATL
Luka Mann - Impala ATL
Yanne Mortier - Pinguin ATL
Matthew Wright - Pekari HL
Lars Desomer - Agame HL

Jongverkenners-Jonggidsen
Sam Bastiaens - Fret AEL
Anton Eeckhout - Panter EATL
Pepijn Verscheure - Okapi HL
Borre Van de Walle - Kameleon HL
Dino Coppens - Fennek HL
Merel Stroo - Flicka HL

Verkenners-Gidsen
Michiel Dutrieue - Leeuw AEL
Brecht Demeester - Mustang EATL
Laura Van Eeckhout - Katta ATL
Francis Verkinderen - Dingo ATL
Ernest Eeckhout - Bunzing HL

Stam

Openingsdag

Op **zaterdag 19 september** nodigen wij graag alle ouders en geïnteresseerden uit op ons terrein in Wondelgem om onze scouts en onze werking te leren kennen. Terwijl de kinderen naar hartenlust spelen en ravotten in hun eigen tak, krijgen alle ouders een woordje uitleg over wat de werking van De Zwaluw inhoudt, wat wij jullie kinderen aanbieden en wat wij van onze leden verwachten. Ook de ouders van de leiding zijn meer dan welkom!

Daarnaast zullen er verschillende standjes opgesteld worden die onze scouts beter voorstellen, waar kinderen kunnen ingeschreven worden enz. Ook onze bar zal geopend zijn. Iedereen is welkom van **14u tot 17u30!**

Meer informatie is te vinden in onze openingsdagfolder.

Leidersweekend

Op dit weekend krijgen zowel de oude leiding als de toekomstige leiding cursussen, informatie en spelletjes om nóg betere leiders te worden! Fun en sfeer alom. Het is **van zaterdag 24 oktober 08u tot en met zondag 25 oktober 16u**, gaat door op ons terrein te Wondelgem en bedraagt 20€. Enkel voor de 3^{de} jaars VG's en leiding!

Herfstkamp

Dit herfstkamp trekken we opnieuw naar gekende oorden. In Olmen gaan we de bossen onveilig maken tijdens de 5 leukste dagen van de herfstvakantie!

Het adres is:

"De Spreedonken"

Gestelseweg 12

2491 Olmen (Balen)

Van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 4 november 2015. Kostprijs: **€80** tot en met 17 oktober, **€90** na 17 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **17 oktober 2015**, bij voorkeur via overschrijving op BE40 0014 9451 4463.

Details komen zoals gewoonlijk in de kampfolder!

Spaghetti avond

Op **zaterdag 21 november** houden we onze jaarlijkse spaghetti avond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté.

Dit feest trekt al vele jaren heel veel volk, en we rekenen dan ook dit jaar opnieuw op veel mensen om onze werking te steunen!

In oktober volgt verdere informatie. Zet de datum alleszins al vast in jullie agenda.

Totemraad

Op grootkamp werd de totemraad van De Zwaluw vervoegd door 9 nieuwe krijgers(sters). Zij verdienden allemaal een nieuwe naam met een passend adjectief. Proficiat aan hen!

Seppe Vandewalle werd **Betrouwbare Wolf**



Leon Tack werd **Jolige Kapucijnaap**



Seppe Bovyn werd **Behendige Kantjil**



Amber Bekaert werd **Gezellige Orka**



Helena Dierickx werd **Flemende Sitta**



Jakobe Haeck werd **Onvoorspelbare Beo**



Arne Bovyn werd **Intense Serval**



Gwendy De Bosschere werd **Keurige Timca**



Ann-Sophie De Craemer werd **Ingetogen Egel**



Verlaten de eenheid...

Met heel veel spijt in ons hart nemen wij dit jaar afscheid van een paar fantastische leidsters. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor onze eenheid maar besloten om komend scoutsjaar de Stam te vervoegen. De kinderen en de leiding zullen deze topleidsters zeker missen!

Emilia Jacob of Correcte Mees

Emilia Jacob komt bij onze scouts in 1997 en doet het onmiddellijk goed bij de



Welpen. Ze wordt zonder veel moeite het lievelingetje van de leiding, wordt nestleidster en behaalt bij de wolven haar eerste ster. Bij de JVG's zet Emilia deze positieve trend verder en ze behaalt dan ook al snel haar belofte en teervoet. Eenmaal bij de VG's behaalt ze vlot haar totem: Correcte Mees. Deze totem staat haar op het lijf geschreven. Net zoals een echt meesje is "onze" Mees ook altijd vrolijk, opgewekt, nieuwsgierig, sociaal en wil ze zich altijd nuttig maken. Een paar eigenschappen waarmee ze doorheen de jaren onze scoutsgroep keer op keer bleef

verblijden. Haar adjectief, correcte, werd ook zeer toepasselijk gekozen. Voor Mees moet altijd alles netjes en in orde zijn! Zo wou ze bij de VG's op techniekenweekend 2007 eens niet in een tent van de uitleendienst (ULDK) slapen omdat die vuil was. Na veel discussie is ze dan toch geplooid. In 2007 gaat Mees samen met Kea over naar de JVG leiding waar ze opvalt door haar enorm enthousiasme. Ze doet het daar heel goed samen met Lama en Ooievaar, maar in 2010 besluit ze dat het tijd is voor iets anders. Ze gaat over naar de wolvenleiding, waar ze al snel haar hart verliest. Mees krijgt een jaartje de tijd om de wolventak wat beter te leren kennen, maar het jaar daarop begint voor haar het echte werk. Ze neemt de leiding van de wolventak over en wordt de nieuwe Akela. 5 jaar lang ontfermt ze zich over de wolven en over haar medeleiding. Dat doet ze verschillende jaren op spectaculaire wijze, zeker wanneer ze het hevige trio Cheetah-Panter-Valk onder haar hoede krijgt. Maar dat ze een uitdaging niet uit de weg gaat wordt al snel duidelijk en Mees runt de boel bij de

wolven geduren die 5 jaren zoals het een échte Akela betaamt. De wolven en alle welpenleiding zullen haar afwezigheid dan ook nog lang merken!

Met het vertrek van Mees zal De Zwaluw één van zijn vaste waarden wat vaker moeten missen. Elke vergadering kon haar enthousiasme iedereen aanstoken en ook op alle andere scoutsactiviteiten was Mees van de partij om het goede voorbeeld te stellen voor oude en nieuwe leiders. We twijfelen er dan ook niet aan dat ze dit ook van bij de Stam zal blijven doen!

Johanne Parker of Kleurrijke Ara

Wanneer Johanne in 2006 bij De Zwaluw binnenkomt, merkt de leiding onmiddellijk dat ze er een “specialleke” bij hadden. Ze leert al snel haar boezemvriendinnen Luka (Impala voor de vrienden) en Yanne (beter bekend als Pinguïn) kennen en samen met hen zorgt Johanne altijd voor een opperbeste sfeer. Al zingend en dansend walst ze door onze eenheid! In 2008 gaat ze over naar de JVG's en ook daar zet ze deze trend verder. Hoewel ze af en toe (kuch kuch) eens vergeet haar perfect uniform mee te brengen, blijft Johanne bij de JVG's een enthousiaste meid die goed in de groep ligt en het ook met de leiding goed kan vinden. Met haar enorm repertoire aan liedjes kan ze altijd iedereen vermaken. Op het paaskamp van 2009 blijkt dat Johanne ook over een waar acteertalent beschikt en ze wordt tijdens de paasshow gecast om Prinses Prieeltje in de sketch van Kulderzipke te spelen. Verder kan Johanne vooral de leiding ook vermaken met haar gevatte opmerking, meestal over de outfits van andere mensen. Zo blijft ze bij de JVG's instaan voor het sfeerbeheer en in 2011 wordt ze daarvoor beloond met een mooie totem: Kleurrijke Ara. Dat ze als totemdier een papegaaï (aka. een dier dat goed kan praten) krijgt, was voor niemand een verrassing. En ook het adjectief lag redelijk voor de hand. Ten eerste komt Ara in elk kampverslag wel eens voor als iemand die zichzelf én anderen graag besmeurt met verf (of andere vuiligheid). Maar daarnaast zorgde haar kleurrijke en creatieve persoonlijkheid altijd voor een collectieve glimlach bij De Zwaluw. Ook bij de VG's, die ze in 2011 gaat vervoegen, blijft ze dit doen. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat wanneer het plan wordt opgevat om op de paasshow de Winxclub uit te beelden, Ara en Impala onmiddellijk aan de slag gaan om kostuums te maken.



Het idee van Winxclub werd later afgevoerd, maar tot op de dag van vandaag is Ara nog steeds reuzetrots op haar kostuums! In 2013 gaat Ara over naar de leiding. Ze staat een jaartje bij de bevertjes, maar dat was precies toch niet zo haar ding. Daarom mag ze het jaar daarna de JVG leiding vervoegen, waar ze opnieuw helemaal openbloeit. Ze blijft het beste van zichzelf geven en toont zich van haar meest aangename en plezierigste kant. Helaas moeten we nu afscheid nemen van deze leuke leidster, maar we zijn er zeker van dat we haar nog vaak bij de Stam zullen zien (en horen)!

Charlotte De Boever of Kwieke Wallabie

In 2004 komt Charlotte samen met haar 4 zussen onze eenheid vervoegen. Bij de wolven valt ze nog niet zo hard op, tot ze in 2006 een sportprijs wint. Vanaf dan komt er elke zaterdag een energieboom los bij Charlotte! Wanneer ze overgaat naar de JVG's onderscheidt ze zich dan ook door haar enorme en onuitputtelijke energie en



competitiviteit! Ze geeft zich altijd voluit tijdens spelen en zal er alles aan doen om zichzelf en haar team naar de overwinning te helpen. Op een bepaald moment wordt ze bij de JVG's "bijna gek door haar drang om te winnen" en zo kent iedereen binnen onze scouts haar dan ook. Ze blijft aan haar eigen, snelle tempo doorgaan bij de JVG's en gaat in 2009 over naar de VG's. 1 jaar later behaalt ze daar haar totem: Kwieke Wallabie. En dat ze kwiek is blijft ze ook bij de VG's verder bewijzen. Tijdens haar eerste herfstkamp gaat ze zo op in een spel dat ze keihard tegen een boom knalt! En misschien heeft ze daar wat hersenschade aan overgehouden want een

kamp later is zij de enige verkenners die zonder aarzelen 13 eikels in haar mond propt om haar team naar de overwinning te leiden. Haar enthousiasme siert haar en deze trend zet ze ook bij de leiding verder. In 2011 vervoegt ze het team van de wolvenleiding waar ze zich naar hartenlust uitleeft. Dit doet ze 2 jaar lang, tot ze in 2013 de stap naar de teerpotenleiding maakt. Daar ontpopt ze zich als dé voetbalkampioen van de tak en zo zal ze dan ook nog laaaaang in ons geheugen blijven. Hoewel ze nu afscheid neemt van de leiding, hopen we haar en haar onuitputtelijke energie nog vaak tegen te komen bij de Stam!

Artikel Stam Groot Kamp 2015

dS de Standaard

Onverantwoord lekker

Zwaluwen!

Het Groot Kamp is voor de Stam, net zoals voor jullie, een groot feest waar niemand wil ontbreken. En ook dit jaar was het een non-stop komen en gaan van mensen die een handje wouden toesteken, voor een groot deel “the usual suspects” maar ook een paar nieuwe frisse verschijningen (meer daarover straks). Namens de eenheid zou ik alle Stam dan ook eerst nog eens willen bedanken voor hun aanwezigheid en inzet! Dat het goed was, konden we dagelijks zien aan de rijen kinderen die voor een tweede of zelfs derde (!) portie kwamen aanschuiven. De potten moesten soms leeggeschraapt worden tot de bodem...

Maar genoeg over eten geklapt, tussen alle maaltijden door had de Stam hier en daar nog een fractie tijd om zelf dingen te beleven. Meer hierover hieronder!

**M
I
S
S
I
N
G**



Fish Sticks Iglo

Op de middag van 15 augustus verdwenen in het Kattenbos in Lommel een onbekend aantal fish sticks van het merk Iglo. Op het moment van hun verdwijning droegen ze een goudbruin jasje van paneermeel en zaten ze samen in een koningsblauwe doos. Moest u hen gezien hebben of een tip hebben in verband met hun verdwijning, mag u steeds contact opnemen met de Stam.

!!WELKOM!!



Ingetogen Egel



Keurige Timca

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2015

Zaterdag 08 augustus

Het was zaterdagochtend en een aantal kinderen in Gent waren zich aan het klaarmaken om naar Lommel te vertrekken op kamp, maar dit was geen gewoon kamp nee het was groot kamp. Dit was het kamp waar men 10 dagen in tenten sliepen en waar de grote kinderen hun eigen eten kookte op houtvuren. 10 uur: de eerste kinderen komen toe, na instructies van **Raksha** om ons kampgedeelte te vinden konden de kindjes zich installeren met de hulp van de mama's en papa's. Dit was vlot aan het verlopen, iedereen was bijna klaar tot dat de papa van **Elise van Poucke** afkwam met een grote houten paal gedecoreerd met verschillende snufjes van Neverland en met een gracieuze zwaai zat de paal in de grond. 12 uur: middag eten, mmmh lekkere worstjes van de bbq op een broodje gelegd, een bladje salade en tomaat er tussen, wat kan er misgaan? Na een korte siësta in de zon was het tijd om wat spelletjes te spelen in het bos waar we vergezeld waren door de broertjes en zusjes van **Max Albers** en **Jana Goedertier**. Na een hele tijd spelen was het weer tijd voor ons 4 uurtje waar we een koekje eten en een glaasje melk drinken. Nu was er een rondleiding van het kamp en werden de regeltjes van het kamp besproken en het was alweer tijd voor het avondeten. Nu we weer op krachten waar gekomen was het tijd voor het avond spel, maar niet zomaar een avondspel: vandaag was het eenheid avondspel, het spel waar iedereen van de eenheid aan mee doet van groot naar klein. Na een lange dag was het tijd voor de teerpootjes om te gaan slapen en tijd voor de leiding om te hopen dat ze stil bleven tot dat we ze wakker maakte.

Zondag 09 augustus

Helaas Pindakaas was het verloren hoop en waren de Teerpoten weer zo actief als altijd, maar door een actieve turnles waren de teerpootjes een stuk rustiger geworden. Ze zullen die energie snel terug krijgen na een stevig ontbijt met lekkere boterhammen en frisse melk was het tijd om de inspectie te maken, na het controleren van de bedden en de valiezen waren de leiding zeer tevreden want bijna alles lag in orde! Nu was het tijd voor onze morele opvoeding waar we met de kindjes over opgroeien aan het praten waren en 1 ding was duidelijk voor **Tuur Boogaerts**: hij wou later **Pytha** zijn maar dan rijk en het gene wat **Rieke Maricou** uniek maakte was haar schattigheid... Na het eten en de siësta was het tijd voor de teerpootjes om weeral een conflict op te lossen, dit keer tussen stoere stier en lachend luipaard die door een verkeerd drankje elkaar zijn beginnen haten maar dankzij de hulp van de teerpootjes is alles terug op hun pootjes gekomen. Nadat we ons gewassen hadden

was het weer tijd voor ons avondeten: pannenkoeken! Nadat we ons buikje hadden rond gegeten was het tijd voor een zangles en verhaaltje van **Pytha**. Daarna moesten we alle tweelingen in de wereld redden van een kwaadaardige tweeling die er niet tegen konden dat er tweelingen waren die minder goed dan hun waren maar de teerpootjes staken daar weer een stokje voor. Nu de tweelingen veilig zijn konden de teerpoten veilig gaan slapen.

Maandag 10 augustus

Wat een heerlijke ochtend de zon is aan het schijnen de vogeltjes zijn aan het fluiten en in het teerpoten kamp hoor je de kindjes opstaan door het zachte gewek van de leiding. Na een zachte ochtendgymnastiek was het tijd voor het ontbijt en daarna werden de teerpooteisen overlopen door **Pytha**. Hier herhaalde hij nog eens de wet



en de belofte van de welpen. De tijd vliegt als je bijleert en zo was het alweer tijd om te eten, deze keer kregen we een groot bord spaghetti voorgeschoteld en door de volledige eettent kon je het gesmul horen. Na het eten was het tijd om de themakledij aan te doen en klaarstaan om weeral iemand te redden en deze keer was het Peter Pan die volwassen was geworden en geen zin meer had om met de Verloren Jongens te spelen. Na eens goed naar Kapitein haak te luisteren zijn we er toch in geslaagd om de Peter Pan terug kinds te krijgen. Nu peter Pan terug een kind is kon hij lekker meesmulen van het heerlijke 4-uurtje. Na het 4-uurtje

hadden we nog even tijd om een mopje te vertellen en was **Max Albers** met dit geniale raadsel gekomen: het is grijs en het valt uit de boom, Een dode duif! Na wat vreemde blikken en wat gegrinnik van de leiding was het moment aangebroken om onze krachten aan te vullen met het avond eten. Na het avondeten was **Hathi** aan zijn episch verhaal begonnen waar **Jan Meyskens** een ring in de berg van Doem moest gooien of het verhaal beter bekend als de Lord of The Rings. Die avond waren we onze vrienden verloren maar na een korte zoektocht hadden we ze terug gevonden en konden de teerpootjes met een gerust hart gaan slapen.

Dinsdag 11 augustus

Om 8 uur werden de teerpootjes gewekt met de instructie om hun scoutsuniform aan te doen, waarom wisten de teerpootjes niet maar ze wisten wel dat het een speciale dag ging worden! En inderdaad het was een speciale dag want vandaag was **Pytha** jarig en we gingen gaan zwemmen. Bij het ontbijt werd het al meteen duidelijk voor de teerpoten dat het **Pytha** zijn verjaardag was, want **Baloe** was op het idee te komen om een variant op het bicken te maken: in plaats van Bick,Bick,Bick-ho,ho,ho was het hiep,hiep,hiep-hoera,hoera,hoera geworden. Na een verjaardagsliedje en vele boterhammen was het tijd om de zwemzak te maken en te beginnen stappen naar het treinstation. Na een flinke wandeling en een korte trein rit waren we aangekomen bij het zwembad. Nadat we ons hadden omgekleed en ons gewassen hadden onder de warme douche was het tijd om in het water te gaan. Ons waterpret-avontuur was begonnen in het golven bad daarna in de glijbaan en we eindigde met de wildwaterglijbaan. Op 1.2.3 was het alweer tijd om naar huis te gaan, moe en voldaan stapten we uit het zwembad en terug de kleedkamer in. Terwijl we ons aan het afdrogen waren was **Arend Schuermans** erover bezig dat hij 9 maanden te vroeg geboren was, dit leidde tot verbaasde monden van de teerpoten en glimlachen van de leiders. Na een korte treinrit en een flinke wandeling waren we terug aangekomen op het kamp terrein, juist op tijd voor het avond eten. Omdat iedereen zo moe was van het zwemmen werd er een extra lange zangles gegeven en een mooi verhaaltje voor dat de kinderen op weg gingen naar dromenland.

Woensdag 12 augustus

Door het intensieve zwemmen van gisteren waren de kindjes luid aan het snurken tot dat de leiding ze wakker maakte, na moe hun ogen uitwrijven begonnen de kindjes aan de nieuwe dag. Het was een normale dag: opstaan, turnles, ontbijt en inspectie zat er allemaal bij. Nog eventjes naar het Speelbos en dan werd het weer tijd om te eten. Ja, alles was normaal tot dat plots Peter Pan hulp kwam vragen want Wendy had besloten om niet meer voor de Verloren Jongens te zorgen. Na het eiland rond te gaan opzoek naar een goede moeder die goed kon koken en wassen waren ze radeloos want ze hadden nog niemand gevonden. De teerpootjes hadden alle hoop opgegeven en ze waren van plan om nog één keer te smeken bij Wendy om er voor te zorgen dat ze terugkwam, maar toen ze aankwamen bij Wendy zat ze zich steendood te vervelen en besloot ze maar om terug mama te zijn voor de verloren jongens. Nu ze terug een mama hadden konden de teerpootjes op hun gemak een koekje eten. Na het wassen hadden we nog wat tijd over voor het avondeten en besloten we al moppen te zoeken voor de kampvuur avond, na een paar goede

moppen en moeilijke raadsels was het tijd om te eten. Maar **Kenji Hamelinck** was nog niet klaar met moppen te vertellen en besloot ze maar te vertellen tegen zijn boterham en ze lagen beide op de grond van het lachen. Na een tof avondspel was het weer tijd voor de kindjes om te gaan slapen tot dat de haan ze weer wakker maakten.

Donderdag 13 augustus

Deze haan noemde **Hathi** en hij liet de teerpootjes alweer hun uniform aandoen want vandaag gingen ze op explo: een explo is een wandeltocht door een stedelijk gebied waar men ondertussen vragen moet oplossen en opdrachten moeten voltooien met op het einde een leuke verrassing. Na een stevig ontbijt, want men kan niet wandelen op een lege maag, vertrokken de teerpooten op hun explo. Tijdens het wandelen waren de teerpootjes er achter gekomen dat de verrassing een speeltuin met een frituur was, kregen ze terug een hart onder de riem en begonnen ze goed door te stappen. Vooral **Jonathan Meersseman** die al de volledige tocht achteraan liep sprong plotseling naar voren en begon te marcheren alsof zijn leven er vanaf hing.



Na een lange wandeling in de zon kwamen de teerpootjes uitgeput bij de frituur aan. Ze moesten nog even wachten op hun eten en daarna konden ze wegllopen naar de speeltuigen. Om 16 uur was het alweer tijd om te vertrekken naar het kampterrein want men wou niet te laat zijn voor het avondeten. Omdat het te lastig zou zijn om de volledige explo terug te wandellen zijn we met de groep naar het buskotje gegaan waar **Jana Goedertier** zei dat ze volgend jaar veel liever de explo met de bus zou doen. Wanneer we terug kwamen op het terrein hadden we juist genoeg tijd voor ons even te verfrissen en om te kleden voordat BBQ gingen eten voor het kampvuur. Daarna was het alweer tijd om te gaan slapen.

Vrijdag 14 augustus

We zaten voorbij de helft van het kamp en de kindjes waren al aan het aftellen wanneer ze hun mama en papa weer zouden kunnen zien. Om te tijd goed vooruit te

laten gaan besloten we om super veel spelletjes te spelen tot aan het middag eten. Na het middag eten kwamen er verschillende Verloren Jongens aan om te zeggen dat Wendy ontvoerd was en dat we ze met de volledig eenheid moesten gaan zoeken. Na het trainen van onze vaardigheden en de locatie van Wendy te weten gekomen zijn was het tijd om Kapitein Haak eens en voor altijd buitenspel te plaatsen, na een groot gevecht had De Zwaluw de overwinning genomen en moesten de piraten Wendy vrij laten en voor altijd weg gaan HOERAA. Door al dat redden hadden de teerpootjes wel honger gekregen, juist op tijd voor het 4-uurtje. Nu was het weer eens tijd om ons te wassen en een paar mopjes te vertellen want de kampvuuravond kwam steeds dichterbij. Na de kantine waren de teerpootjes vergezeld door professor Teddy Beer die opzoek was om de perfecte knuffel te maken, de teerpootjes die allemaal wel opzoek waren naar de perfecte knuffel hielpen graag mee. Met veel bloed, zweet en tranen waren de teerpootjes er dan uiteindelijk in geslaagd om de perfecte knuffel te maken. Na afscheid te nemen van de teerpootjes ging professor Teddy Beer naar huis en gingen de teerpootjes naar bed.

Zaterdag 15 augustus

Alweer werden de teerpootjes gewekt met de opdracht om hun uniform aan te doen want vandaag was overgang en dat betekende dat de teerpootjes naar de wolven gingen voor één dag. Vandaag werden ook de sportprijzen uitgereikt en werd ook de prijs van Teerpoot van het Jaar uitgedeeld: deze prijs was voor de teerpoot wiens uniform het meest in orde was, diegene die het meest naar de vergadering kwamen en de persoons die zicht het beste gedraagde. Om 10 uur stipt begonnen de teerpooten zich te begeven naar de openvlakte waar de ceremonie plaats vond. Nadat men met de volledige eenheid in één grote U-formatie had gesteld was het tijd om de prijzen uit te delen. De winnaar van de sportprijs was **Arend Schuermans** en de teerpoot van het jaar was **Tuur Boogaerts**. Normaal zou **Tuur** Grijs Broer geworden zijn maar omdat hij overgaat, werd **Helene Dezutter** Grijs Zus, een hele eer. Na de ceremonie was het tijd om afscheid te nemen van de kindjes en leiders die naar een andere tak gingen en de nieuwe leiders te verwelkomen genaamd: **Vos, Fitis** en **Orka**. Nadat we de nieuwe leiders verwelkomd hadden viel de regen met bakken uit de lucht. Nadat we ons verscholen hadden in onze waterdichte zithoek verplaatsten we ons naar de eettent waar men ravioli at en daarna hebben we veel spelletjes gespeeld in de eettent. Omdat het maar bleef regenen werd het middagspel uitgesteld tot het volgend kamp en waren de nieuwe leiders gespaard van hun doop. In plaats daarvan konden de teerpootjes gezellig kleuren en gezelschap spelletjes spelen. Toen het duidelijk was dat de regen niet ging opklaren hadden **Raksha** en **Ko** snel een super leuke quiz gemaakt. Na de kantine was het tijd voor de quiz en werden

de overgebleven teerpootjes in 3 teams verdeeld: team poes, team varken en team koe. Na een spannende quiz en de zang ronde waar **Lies Van De Velde** moeite had om met ogen open te zingen, had team Poes de overwinning gehaald. Na de spanning van de quiz vertelde **Hathi** een rustig verhaaltje over een jonge man die graag scoutsleider wou worden. Toen het inspirerende verhaal uit was gingen de teerpootjes rustig naar bed om de volgende dag terug te vergezeld worden door hun oude kameraden die naar de wolven waren gegaan.

Zondag 16 augustus

Nu we weer compleet waren kon **Ko** een super intensieve ochtend gymnastiek geven samen met de jongverkenners op de deuntjes van Samson en Gert. Nu ze goed wakker waren en verlangens hadden om s' avonds ook ochtendgymnastiek te doen was het tijd voor het ontbijt. Wanneer we klaar waren met de inspectie en het



middag eten werden we alweer vergezeld door de nieuwe leiding die een spel hadden gemaakt speciaal voor de teerpootjes waar ze een schatkaart hadden gevonden die ze samen met de teerpootjes gingen zoeken. Nadat we de schat (een doos vol met koekjes en een groot brik melk) hadden gevonden was het weer tijd om ons te wassen, waar de meisjes hun haren werden gevlochten en de jongens hun haren

in de gel staken. Na het avond eten en de kantine werden we vergezeld door Sonja Blade in een hels Mortal Kombat verhaal waar de teerpootjes haar trainde om Scorpion te kunnen verslaan. Nadat ze de dag hadden gered was het tijd voor de teerpootjes om de nacht te gaan bestrijden in hun bed.

Maandag 17 augustus

Vandaag was dé dag, de dag van de kampvuuravond, de dag waar alle kindjes van alle takken naar voor kwamen om mopjes te vertellen en liedjes te zingen. Maar dit was pas voor in de avond. Eerst moesten de kindjes nog opstaan, turnen en hun inspectie maken voordat ze in de middag nog snel even de mopjes gingen in oefenen zodat vanavond alles perfect was. Tegen 16 uur begonnen de leiding het kamp af te breken en verplaatste de kindjes zich in de grote tent. Toen we ons hadden gewassen en ons scouts t-shirt hadden aan gedaan was het tijd voor de kampvuur avond. Omdat het al

de hele dag aan het regen was, had de stam grote tenten voorzien met banken onder zodat de kampvuuravond niet in het water zou vallen. Na vele grappige moppen en luide liedjes was het tijd voor de teerpoten om te gaan slapen want morgen mochten ze alweer naar huis gaan.

Dinsdag 18 augustus

Woohooo vandaag mochten de teerpootjes weer naar huis gaan, weer naar de mama en papa! Opgetogen stonden de kindjes op en deden ze hun uniform aan. Snel een turnlesje doen en wat ontbijten en het was tijd om de valiezen op te bergen en de slaapzakken op te rollen. De kindjes konden niet wachten tot de bus er was na ongeduldig te zitten wachten kwam de bus er dan toch uiteindelijk aan. Snel naar het toilet gaan, het afscheid lied zingen en dan op de bus springen naar Wondelgem. Tot volgend jaar Lommel!

Uw verslaggever ter plaatse,
Fantasierijke Hyena

De teerpotenleiding wil graag ook nog even iedereen van de stam bedanken voor al het lekkere eten. Ook de eenheidsleiding verdient zeker een bedanking om het kamp in goede banen te leiden. Het was weer een schitterend grootkamp, op naar volgend jaar!

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op hinde@dezwaluw.org of via GSM op 0473/57.14.30.

Zaterdag 9 september 2015, 14u00 – 17u30

Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! Dat vieren we door een heleboel nieuwe kindjes te verwelkomen en natuurlijk veel spelletjes te spelen. Breng allemaal zeker een centje mee voor een cola en een koekje.

Zaterdag 12 september 2015, 14u00 – 17u30

Deze zaterdag hopen we opnieuw veel nieuwe kindjes te verwelkomen bij de teerpoten. We leren hen beter kennen aan de hand van heel wat leuke spelletjes. Vergeet geen 1 euro mee te brengen voor een koek en een koekje.

Zaterdag 19 september 2015, 14u – 17u30

Vandaag spreken we niet af in De Muze maar op ons terrein in Wondelgem. Ook de mama's en papa's zijn welkom want het is onze **openingsdag!** Wij spelen veel leuke spelletjes en oefenen onze nestkreten, terwijl de ouders genieten van een drankje en een leuke uitleg over onze scouts. Vergeet geen geld mee te brengen voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 26 september 2015

Geen vergadering ☹

Zaterdag 3 oktober 2015, 09u45 – 17u30

Deze zaterdag spreken we om **09u45** af aan het **station Gent Sint-Pieters** en moeten jullie allemaal jullie zwembroek meepakken want we gaan zwemmen! Vergeet ook geen handdoek, zwembandjes indien nodig, een buskaart, 10€ en een lunchpakket. Dit is een hele lijst, dus dubbelchecken of je alles bijhebt voor je naar de scouts komt is de boodschap!

Zaterdag 10 oktober 2015, 14u00 – 17u30

Vandaag wordt het een super leuke dag voor iedereen die vriendjes en/of familieleden heeft die graag eens naar de scouts willen komen! Jullie mogen namelijk allemaal een vriendje meenemen naar onze vriendjesdag, zodat zij eens kunnen zien hoe super fantastisch leuk een zaterdag op de scouts wel is. Let er wel op dat jullie vriendje de juiste leeftijd heeft, dus zeker 6 jaar is. Vergeet ook geen centjes voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 17 oktober 2015, 14u00 – 17u30

We leren vandaag alles over de dieren in de Jungle en de wet van de Jungle. Daarnaast spelen we ook veel spelletjes. Breng zeker geld mee voor een drankje en een koekje.

Zaterdag 24 oktober 2015

Geen vergadering ☹

Zaterdag 31 oktober 2015 tot woensdag 4 november 2015

HERFSTKAMP!!! Alle informatie volgt in de kampfolder

Zaterdag 7 november 2015

Geen vergadering ☹

Zaterdag 14 november 2015, 10u00 – 17u30

Vandaag trekken we onze warme jassen en dikke sokken aan, want we gaan schaatsen! Vergeet zeker geen handschoenen en een lunchpakket mee te brengen. Verdere informatie zal via mail verschijnen.

Zaterdag 21 november 2015, 14u00 – 17u00

Deze zaterdag trekken we de jungle in met het leuke jungleverhaal. We horen alles over de avonturen van Mowgli en spelen ook veel spelletjes. Vergeet geen centjes voor een drankje en een koekje. De vergadering stopt reeds om 17u, zodat wij alles kunnen klaarzetten voor de lekkere spaghettivond!

Zaterdag 28 november 2015

Geen vergadering ☹

Zaterdag 5 december 2015, 10u00 – 17u30

Deze zaterdag blijven de stoute kinderen beter thuis, want we krijgen een zeker hoogheilig man op bezoek... Breng allemaal een lekker lunchpakket mee van thuis maar een centje voor een 4-uurtje is niet nodig...

Zaterdag 12 december 2015, 14u00 – 17u30

Vandaag houden we het simpel en kalm met een leuke filmnamiddag. Vergeet geen centje mee te brengen voor een drankje en een koekje.

Scherpzinnige Hinde

Renée Mortier

Takleidster Teerpoten

hinde@dezwaluw.org

0473/57.14.30

Artikel Wolven Groot Kamp 2015

Zaterdag 8 augustus 2015

Na een voorkamp van 7 dagen was het eindelijk tijd voor de leiding om de kindjes te ontvangen op ons kampterrein te Lommel. Sommige wolfjes waren zo enthousiast



dat ze een halfuur te vroeg waren aangekomen. Maar daar had onze vroege vogel **Quincy De Boever** wel een oplossing voor en zo begonnen we al snel moppen te tappen uit haar hilarisch moppenboek. Rond 12u waren alle wolven en hun ouders op kamp en was het dus tijd om een heerlijke hamburger te eten. Na het middageten zouden we normaal een siësta houden maar omdat vandaag een speciale dag was mochten alle kinderen nog een beetje bij hun mama en papa gaan zitten. Na nog wat quality time met de ouders besloten we om toch een paar spelletjes te gaan spelen. Geen groot middagspel, maar gewoon kleine spelen. Om 4u was het dan tijd om een

koekje te eten en om afscheid te nemen van onze ouders, want voor hen was het eigenlijk al 6u in echte tijd. Toen de ouders weg waren konden we beginnen met het echte kampleven en snel begonnen onze derdejaars wolven **Karel Boogaerts, Leon Demey, Matisse Dewever, Emile Eggermont** en **Rigo De Bruecker** goed af te leggen zodat ze hun zilveren wolf nog konden behalen. Dit kamp kregen de wolven nog iets speciaal als ze een techniek aflegde. Per afgelegde techniek kregen ze 5 minuten danstijd op een party die dit kamp nog ging komen. Al snel was het tijd voor ons eerste avondmaal in het Kattenbos. Iedereen genoot van lekker soep met boterhammetjes. Na het avondeten gingen we nog wat liedjes zingen uit onze nieuwe zangbundel. Waarbij we gemerkt hebben dat de hedendaagse liedjes die nieuw zijn in ons boekje toch heel erg populair waren bij de wolven. Zo zongen onze meisjes **Aline Despriet, Anna Meyskens, Lara Coppens, Mona Deschrijver, Mirthe Lermytte** en **Lena Bernaerts** sinds de eerste avond toch wel een aantal keer per dag (Lees: wel 20x op een dag) het lied Het is een nacht van Guus Meeuwis. Maar ja het is dan ook wel echt een mooi liedje. Ze zongen lustig verder tot we plots verstoord werden door de verloren jongens die ons kwamen zeggen dat kapitein Haak Peter Pan gevangen had

genomen en dat de hele eenheid moest helpen om Peter Pan te bevrijden. De wolven moest daar niet lang over nadenken en besloten dat ze de verloren jongens zouden helpen. Samen met de Teerpoten, de JVG'S en de VG'S hebben ze goed samengewerkt om dan uiteindelijk te vechten tegen de piraten en Peter Pan te bevrijden. Eind goed al goed dus, en zo konden de wolven met een gerust hartjes gaan slapen.

Zondag 9 augustus 2015

Na een goed nachtrust was het **Akela** die ons kwam wakker maken. We begonnen de dag met een stevige turnles en gingen dan gaan ontbijten. Na het ontbijt gingen we zoals gewoonlijk onze inspectie maken en ons gaan wassen. Zoals elke zondag op kamp was het na de inspectie tijd voor de morele opvoeding. Deze keer werd deze gegeven door **Baloe** en het onderwerp was luxegoederen- en gewoonten. Na wat babbelen gingen we nog wat spelletjes spelen en konden de wolven nog afleggen voor hun zilveren wolf. Onze maagjes begonnen al goed te knorren dus het was tijd om te gaan eten. Onze maagjes werden goed gevuld en we waren dus allemaal zeer blij toen we even op ons bed konden gaan rusten tijdens de siësta. Aangezien veel kindjes hun themakledij thuis vergeten waren besloten we om als middagspel met de kinderen themakledij te maken en ook nog wat kleine spelletjes te spelen. Na een creatieve middag mochten we alweer genieten van een lekker koekje en een glaasje melk. Achteraf wouden de oudste wolven nog meer afleggen en daar kon de leiding natuurlijk geen neen tegen zeggen. De wolven die wouden konden dus afleggen terwijl de rest nog wat meer spelletjes gingen spelen. Al snel was het alweer tijd om te gaan eten. Na het avondeten gingen we nog wat liedjes gaan zingen in onze zithoek en al snel werd het donker. Tijd om ons avondkledij aan te doen en een avondspel te spelen. Net toen we op het punt stonden om te beginnen met het avondspel werd **Baloe** ontvoerd! De ontvoerders lieten een briefje achter waarop stond dat we opdrachtjes moesten doen zodat we hem konden terug krijgen. Toen we aan de eerste post waren werden ook **Phaona** en **Akela** ontvoerd! Alweer kregen we te horen dat we opdrachtjes moesten doen zodat we al onze leiding zouden terug krijgen. Op de derde post werd ook **Jacala** ontvoerd. Nu was **Kigo** de enige leidster die nog bij ons. Toen ook **Kigo** ontvoerd werd hadden de wolven heel veel geluk dat **Lama** in de buurt was die ervoor ging zorgen dat alles terug in orde ging komen. De wolven gingen samen met **Lama** terug naar het kamp voor een nachtje rust. En de volgende morgen zouden onze leiders terug bij ons zijn. Want ja, het was maar een spel.

Maandag 10 augustus 2015

Phaona riep ons allemaal uit bed. Want als er iets is wat **Phaona** goed kan dan is het wel roepen. We startten de dag alweer met een stevige turnles en een goed ontbijt. Na het ontbijt volgde alweer de inspectie. Na de inspectie was het eens tijd om een techniekje te doen. Dus we gingen techniek vuren doen. Na de goede uitleg van **Baloe** mochten de nesten onder leiding van hun nestleider zelf ook



eens een jagersvuurtje maken. En zoals verwacht slaagde elk nest er in om een mooi vuurtje te maken. Na al dat zware werk hadden we allemaal grote honger en waren we dus ook zeer blij toen we aan tafel mochten gaan zitten om te eten. Na alweer een lekker maaltijd hadden we allemaal wel een middagdutje verdiend. Toen we na ons middagdutje allemaal in de zithoek zaten kwam er plots een rare meneer met een aap naar ons toe. Toen **Kigo** de aap ook eens wou vasthouden viel ze over een boomstronk waardoor de aap kon gaan lopen. De apenhouder werd heel boos op **Kigo** omdat het blijkbaar een zeer zeldzame aap was en dus was het een groot drama was dat de aap weg was. De wolven moesten dus helpen het probleem op te lossen dat er door **Kigo** gekomen was. Na een lange zoektocht konden ze de aap veilig naar de diertuin brengen. Na het oplossen van dat probleem was het tijd voor een koekje en voor wat melk. Nadat we nieuwe energie hadden ging **Jacala** ons de techniek touwklimmen geven. Bij de ene ging het wat moeilijker dan bij de andere maar uiteindelijk beklom bijna iedereen het koord tot bijna helemaal boven. Na al dat bewegen had iedereen grote honger dus de soep en boterhammen gingen goed binnen. Na alweer een lekkere maaltijd hadden besloten we om nog wat te zingen. We waren lustig aan het zingen toen we plots bezoek kregen van twee meisjes, Liesje en Loesje, zij waren heel erg verward en bleek dat ze net ontsnap waren nadat ze waren ontvoerd. Al snel bleek dit de daad te zijn van een clown en zijn handlangers. De wolven deden er alles aan om de clown te bestrijden en ze zorgden ervoor dat de clown werd opgepakt. Zo konden we met een gerust hartje terug in ons bedje kruipen.

Dinsdag 11 augustus 2015

Kigo maakte ons wakker en had zeer goed nieuws voor ons. Vandaag zouden we gaan zwemmen in center parcs!! We moesten ons wel haasten want anders zouden we de bus missen. Dus alles ging in een versneld tempo deze morgen. Maar we waren gelukkig op tijd klaar en al snel zaten we op de bus naar het zwembad. Toen we aankwamen was het zo warm dat we ons middageten zeer snel opaten zodat we snel konden gaan zwemmen. Nadat we bijna 3u gezwommen hadden moesten we ons alweer aankleden om naar het kattenbos te gaan. We kwamen allemaal uitgeput aan in het kattenbos en het was alweer tijd om te eten. Tijdens het avondeten besloot de wolvenleiding samen met de teerpootleiding om samen zangles te doen. Na het avondeten spraken de twee takken af in de zithoek van de wolven voor een gezellige zangles. Toen de zangles gedaan was waren er al veel wolven redelijk moe dus vanavond gingen we geen avondspel spelen maar wel een kleine quiz over de teerpoot eisen. De winnaars van deze quiz was tent 3 met als groepsleden: **Karel Boogaerts, Leon Demey, Matthew De Schryver, Emile Eggermont, Warre Deleu en Matisse Dewever**. Proficiat jongens! Na een drukke dag was het dan eindelijk tijd om in ons bedje te kruipen.

Woensdag 12 augustus 2015

Jacala was degene die ons deze ochtend wakker maakte en die er voor zorgde dat al ons spiertjes goed opgewarmd waren voor het eerste deel van de sportproeven die we gingen doen na de inspectie. Zoals als elke morgen ontbeten we eerst, dan gingen we ons wassen en ons inspectie maken. Achteraf was het tijd om onze sportkledij te gaan aandoen en ons klaar te maken op te lopen. Hieruit bleek dat er toch wel zeer sportieve wolven in onze tak zitten. Om dit aan te tonen zal ik u een top 3 geven de gelopen afstanden:

60m :

1. Jonas Van Troys	00:15.13
2. Lou Dezutter	00:15.43
3. Aline Despriet	00:16.05

100m :

1. Leon Demey	00:23.74
2. Karel Boogaerts	00:24.33
3. Mona Deschrijver	00:24.66

400m :

1. Leon Demey	01:53.25
2. Karel Boogaerts	01:56.13
3. Emile Eggermont	01:56.57

Zoals u kan zien allemaal sportieve kindjes. Na al dat sporten hadden we allemaal grote honger en was het dus tijd voor het middageten. Na een lekker maaltijd namen we allemaal een kleine siësta. Toen plots **Jacala** opgepakt werd door een zatte piraat. Het was aan de wolven om haar terug vrij te krijgen, dit deden ze met de hulp van kapitein Haak en de piraten. Na veel geld te hebben verdiend konden we **Jacala** eindelijk vrijkopen. Toen we terug kwamen in de zithoek stond ons een heerlijk 4-uurtje te wachten. Na ons koekje was het toch een tijd om te beginnen denken aan onze lollen voor op de kampvuuravond. Dus we begonnen lekker gezellig moppen te tappen. Na een hilarische 2 uur vol moppen en lollen was het alweer tijd voor ons avondeten. Toen we alweer een gezellig zangles achter de rug hadden werden plots **Leon Demey, Karel Boogaerts** en **Mirthe Lermytte** ontvoerd. De wolven kunnen hun vriendjes terug krijgen als ze de opdrachten die ze krijgen van de ontvoerders goed uitvoeren. De wolven zijn daar ondertussen al zo goed in dat ze hun vriendjes snel terug hadden. Nu de wolventak terug compleet was konden we allemaal gaan slapen.

Donderdag 13 augustus 2015

Deze keer was het **Baloe** die ons kwam wekken. Net zoals dinsdag hadden we niet



zoveel tijd om ons klaar te maken, want vandaag gingen we op explo! Om 10u stipt vertrok het eerste nest richting een nieuwe speeltuin en frituur. En eerlijk gezegd, iedereen heeft afgezien in dit warme weer! Rond de middag kwamen we toe in de Keiheuvel en aten we lekkere frietjes. Achteraf hadden we nog tijd om te spelen op de speeltuin

voordat we terug moesten keren naar het kamperrein. Toen we na een vermoeiende

dag terug toekwamen in het Kattenbos stond er ons een verassing te wachten. **Bagheera** was terug op kamp! Hij was op voorkamp terug naar huis gegaan om te studeren maar nu was hij terug! En om de avond nog beter te maken was er deze avond een eenheid BBQ gepland. Iedereen zat lekker gezellig rond het kampvuur. Tot het begon te regenen.. Iedereen ging naar de eettent, waardoor het daar dus zeer druk was en de wolven besloten om dan maar te gaan slapen. Na zo'n vermoeiende dag waren we allemaal zeer blij om in ons bedje te liggen.

Vrijdag 14 augustus 2015

Bagheera maakte ons deze morgen wakker en zorgde voor een stevige turnles. Zo was een van de oefeningen squads, wat goed is voor de poep. Aline had blijkbaar niet zoveel zin in deze oefening en zei dan: "Mijn poep is al schoon genoeg, ik moet dat niet doen!" Nadat iedereen zijn squads dan toch gedaan had was het tijd om te ontbijten. Na een stevig ontbijt en de inspectie was het tijd voor de sportproeven deel 2: hoog- en verspringen. Ook hierbij zijn er een paar sportievelingen die zeer goede resultaten hebben.

Verspringen:

1. Karel Boogaerts	255 cm
2. Jonas Van Troys	250 cm
3. Maxim Sleypen	235 cm

Hoogspringen:

1. Karel Boogaerts, Anna Meyskens, Jonas Van Troys, Emile Eggermont	1 m
2. Maxim Sleypen, Mona Deschijver, Leon Demey	85 cm
3. Matthew De Schryver, Zeno Leupe, Lena Bernaerts	80 cm

Na alweer een goede portie beweging konden we allemaal wel wat eten gebruiken. Nadat we alweer onze buikjes rond hadden gegeten was het tijd voor een siësta. Tot er plots een zeer verdrietige Peter Pan in ons kamp kwam. Hij vertelde ons dat zijn Wendy was ontvoerd door kapitein Haak en dat iedereen van de Zwaluw hem moest helpen. De wolven wouden dat maar al te graag doen en gingen dus samen met de rest van de eenheid op pad om Wendy te gaan bevrijden. Na een groot gevecht waren Wendy en Peter Pan terug samen en zo konden de wolven een lekker koek gaan eten. Achteraf besloten we om nog wat aan onze moppen te werken. Na een uurtje zag het er al redelijk goed uit dus gingen we nog wat spelen om achteraf terug

lekker boterhammen te gaan eten. De meisjes hadden na het eten alweer enorm veel zin om te zingen dus dat deden we dan ook. En dan was het tijd voor een speciaal avondspel. Waarbij we afscheid nemen van de wolven die overgaan naar de JVG'S. Na alweer een vermoeiende dag was het tijd om te slapen, want morgen was een belangrijke dag...



Zaterdag 15 augustus 2015

Phaona wakte de wolven en zoals elke andere dag deden we een turnles, gingen we ontbijten, gingen we ons wassen en deden we een inspectie. Om 10u was het dan zo ver, het was tijd voor de overgang. Hierbij gaan er wolven over naar de JVG'S, komen er nieuwe wolven bij, worden er badges behaald en krijgen we te zien wie onze leiders zullen zijn het komende jaar. Zo moeten de wolven met pijn in het hart afscheid nemen van onze geliefde **Akela!** En verlaat ook **Bagheera** de wolventak om bij de JVG'S leiding te gaan geven. We zullen jullie missen **Akela** en **Bagheera!!** Maar we verwelkomen ook twee nieuwe en zeer leuke leiders! **Arasari** zal de komende tijd onze nieuwe Akela worden en **Pytha** komt over van de Teerpoten. Welkom! Nadat we bijna 2u hadden stilgestaan was het tijd om een dagje door te brengen met onze nieuwe tak. Maar het weer zat niet mee waardoor we bijna de hele dag in de eettent hebben moeten schuilen voor de regen. Waardoor de dag niet zo'n topper was, maar vanaf de eerste vergadering gaan we er volledig invliegen en allemaal leuke dingen doen! Na dus een normale dag in de eettent was het tijd om te gaan slapen en te dromen van het mooie weer en de zon.

Zondag 16 augustus 2015



Akela kwam onze deze morgen wekken voor een rustige turnles. Na het gewoonlijke ontbijt, het wassen en de inspectie. Gingen we voor de verandering gewoon wat kleine spelletjes spelen, zoals voetbal, baseball,... Na een tweetal uur vol plezier was het al tijd om te gaan eten. Na het eten was het tijd voor de siësta, en omdat het middagspel vandaag van de VG'S was had de leiding tijd om ook eens een dutje te doen. Dus nam alle wolvenleiding hun bed en zette die aan de vlaggenmast zodat ze bij de kinderen waren, maar zo konden ze ook zelf in bed liggen. Na een welverdiende pauze was het tijd voor het middagspel. Hierbij

moesten de wolven transformeren in piraten om ze de ontvoerde prinses terug te halen. Zoals altijd deden de wolven enorm hun best en zo werd de prinses bevrijd. Na het middagspel was het dringend tijd om nog wat aan de moppen te werken. Toen we genoeg geoefend hadden gingen we vlug onze boterhammen gaan eten want de leiding had een verassing! Deze avond was namelijk de avond van onze party!!! Na het avondeten deden we dus allemaal onze feestkledij aan. Waarbij we te weten gekomen zijn dat **Leon Demey** geen mooie kledij nodig heeft om meisjes te "playen" :) Als snel was de gehele wolventak goed aan het feesten in het bos. En zo ging het wel een paar uur door. De verkenners besloten ook even af te komen, maar toen moesten de wolven al gaan slapen dus hebben ze niet echt samen kunnen feesten. Maar ik denk wel dat we met zekerheid kunnen zeggen dat de wolven weten hoe ze een feestje moeten bouwen! Na al dat gefeest was het dus tijd om naar dromenland te gaan.

Maandag 17 augustus

Deze keer was het **Jacala** die ons kwam wakker maken. Zoals elke dag deden we eerst een turnlesje, dan gingen we ontbijten en dan was het inspectie. Vandaag was al de laatste dag voor de wolven dus moesten we beginnen met het afbreken van onze

constructies. Alle wolven hielpen zeer goed mee waardoor die klus snel geklaard was en we voor het middageten nog wat kleine spelletjes konden spelen. Na het spelen en het afbreken was het tijd om onze maagjes te vullen. We aten alweer zeer lekker eten van stam en konden zo weer een lekker middagdutje gaan doen. Na de siësta gingen we in plaats van een middagspel te spelen nog wat oefenen voor onze moppen afgewisseld met baseball. Na al dat oefenen begonnen onze moppen er al zeer goed uit te zien en verdienden we wel een koekje en wat melk. Na het 4-uurtje moesten we juist nog enkele tenten afbreken en speelde we nog spelletjes tot het tijd was voor het avondeten. Na het avondeten gingen we ons klaarmaken voor de kampvuuravond. Door de regen was het niet zoals andere kampvuuravonden en moesten we onder tenten zitten. Maar het bleef even gezellig en even leuk! Zo werd de avond geleid door **Arasari** en **Baloe**. En zij hebben dat zeer goed gedaan. Proficiat! Na een grappig avond vol moppen en liedjes was het tijd om te gaan slapen zodat we uitgerust waren om morgen terug naar huis te gaan.

Dinsdag 19 augustus 2015

Kigo kwam ons wakker maken voor een turnles en om te gaan ontbijten. Na het ontbijt was het alweer tijd voor de inspectie. Maar de inspectie van vandaag was een beetje anders. In plaats van ons bed te moeten opmaken moesten we ons bedden afbreken en ons valies maken. Nadat alles opgeruimd was gingen we dag der raden doen. Dit is een soort evaluatie van het kamp. Hier kunnen de wolven hun mening geven over de spelen, het terrein, het eten, de leiding, de andere wolven,... eigenlijk over alles van de voorbije 10 dagen. Al snel was het etenstijd. We aten voor de laatste keer samen en om klokslag 2u was de bus daar. Voor we vertrokken zongen we nog een keer met de gehele eenheid samen het afscheid lied, en toen vertrok de bus richting Gent. Na een goed kamp met de regenachtige laatste dagen kwamen we terug toe in Gent en konden de wolven hun ouders weer in de armen vallen en konden ze beginnen vertellen over al hun belevenissen in het Kattenbos te Lommel.

Om af te sluiten wil ik graag alle stam bedanken om ervoor te zorgen dat onze buikjes altijd gevuld waren. Ook de eenheidsleiding wil ik bedanken om het kamp mogelijk te maken. En natuurlijk ook alle andere wolvenleiding omdat we er samen toch wel een heel goed kamp van gemaakt hebben!

Uw verslaggeefster,
Vleiende Pinguïn,
 Kigo

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Arasari vooraf te verwittigen.

Zaterdag 05 september 2015, 14u tot 17u30

Joepie! De eerste vergadering van een nieuw scoutsjaar. We verwelkomen nieuwe wolfjes en spelen uiteraard veel spelletjes. Jullie hebben 1€ voor cola en koek nodig en een jas voor eventueel slecht weer.

Zaterdag 12 september 2015, 14u tot 17u30

Vandaag houden we de grote raad der maneschijn in Wondelgem. Hierbij kiezen we een junglenaam voor de nieuwe welpenleiding...

Niet vergeten: 1€, een bus/tramkaart of 2€ en een jas.

Zaterdag 19 september 2015, 14u tot 17u30

Vandaag is het infodag! Dit betekent dat we openen en sluiten in Wondelgem. We zien ook de dans van Kaa en Bagheera en spelen veel leuke spelletjes. Meer info staat in de mail van Lama.

Niet vergeten: 1€ en regenvest.

Zaterdag 26 september 2015

Geen vergadering

Zaterdag 03 oktober 2015, 9u45 tot 17u30

!!We openen om 9h45 aan het Sint-Pieters station!!

We gaan gaan zwemmen in een subtropisch zwembad met het 2e grootste buizencomplex van Europa... Plezier gegarandeerd!

Niet vergeten: zwemgerief, €5, lunchpakket en jas.

Zaterdag 10 oktober 2015, 14u tot 17u30

Heb je je vriendjes/vriendinnetjes, neefjes/nichtjes, buurjongens/buurmeisjes al altijd willen tonen hoe het er aan toe gaat bij de wolven? Dat kan vandaag! Iedere wolf mag op deze vergadering een extra persoon meepakken. We spelen samen heel veel spelletjes en maken er onvergetelijke dag van. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Niet vergeten: €1 en jas

Zaterdag 17 oktober 2015, 14u tot 17u30

We verfrissen de teerpoteneisen zoals de wet, de belofte en de vele tradities die we bij de wolven hebben. Uiteraard spelen we ook veel leuke spelletjes.

Niet vergeten: €1 en jas.

Zaterdag 24 oktober 2015

Geen vergadering

Zaterdag 31 oktober 2015 tot 4 november 2015

JOEPIE! Herfstkamp!

Zaterdag 07 november 2015

Geen vergadering

Zaterdag 14 november 2015, 14u tot 17u30

Vandaag leren we knopen leggen en sjoeren.

Niet vergeten: €1 en jas

Zaterdag 21 november 2015, 14u tot 17u (!)

Haal die dansmoves maar boven want wij gaan volksdansen vandaag!

!'s Avonds is het spaghetti avond – we sluiten af om 17h in plaats van 17h30!

Niet vergeten: turnschoenen, €1 en jas

Zaterdag 28 november 2015

Geen vergadering

Zaterdag 05 december 2015, 10u tot 17u30

Zie ginds komt de stoomboot... Het is weer zover! We mogen hoog bezoek verwachten in De Muze vandaag!

Niet vergeten: €1, jas en lunchpakket.

Zaterdag 12 december 2015, 14u tot 17u30

We gaan naar jaarlijkse gewoonte gaan schaatsen in de kristalijn!

Niet vergeten: €6, handschoenen (eventueel muts en sjaal) en tram/buskaart (of 2€)

Nieuwsgierige Arasari

Ariadne Warmoes

Takleidster Wolven

arasari@dezwaluw.org

0473/36.45.91

Artikel JVG's Groot Kamp 2015

Voorkamp (2 Augustus – 7 Augustus)

De oudsten onder de JVG's maakten zich deze ochtend al vroeg klaar om te vertrekken op voorkamp. Zij zouden helpen met het opbouwen van het hele kamp. De camions werden de dag ervoor ingeladen dus konden we direct vertrekken. Na een vlotte treinrit konden we er onmiddellijk aan beginnen. De camions werden al snel uitgeladen en de eerste tenten werden opgezet. Tegen de avond had iedereen zijn slaapplek gevonden. Een goede nachtrust was zeker nodig voor dag 2: Bomendag! Voor velen was dit de eerste keer. Iedereen werd duidelijk ingelicht en we vertrokken richting het slagveld. Toen we aankwamen waren er al heel wat bomen omgezaagd. Het gewenste bedrag van bomen lag wel heel hoog dit jaar aangezien het vorig jaar zeer nipt was met 400 bomen. Dit keer lag de teller op 500 bomen. Dit zou geen simpele taak worden in temperaturen die schommelen tussen de 25°C en 28 °C. Het fameuze aantal werd rond 18u 's avonds bereikt en zo kon iedereen toch wel redelijk uitgeput terug richting kampterrein stappen. De volgende dag stonden we op met drie nieuwe namen. **Leon Tack** werd **Jolige Kapucijnaap**, **Seppe Bovyn** werd **Behendige Kantjil** en **Seppe Van de Walle** werd **Betrouwbare Wolf**. Zij hebben gedurende het hele jaar goed ingezet op vlak van technieken en kregen daarvoor een totemnaam. Proficiat! Voor de rest van de dagen werden de ADJ tenten opgezet en werd er hard gewerkt aan de poort en zithoek. De zithoek zou een



halve cirkel van tipis worden en de poort een soort speelparcours. Alles werd op tijd afgewerkt en dat moest ook want anders kregen we geen off-day. Op deze laatste dag van het voorkamp werden alle laatste dingetjes nog afgewerkt. De eet- en vuurshelters werden nog snel opgezet zodat we konden gaan zwemmen. Iedereen kwam terug helemaal proper uit het zwembad. Na het avondmaal moest iedereen vroeg in zijn nest om fris aan het kamp te kunnen beginnen.

Zaterdag 8 Augustus

Eerste dag van het kamp en ook bezokedag. De rest van de JVG's stroomden al snel toe. Zo konden ze per patrouille beginnen aan de patrouille hoeken. Hier moest de tafel om aan te eten, een vuurtafel om op te koken en de afwastafel nog gemaakt worden. Er werd ook nog een afvalput gegraven voor alle etensresten. Dit ging allemaal vlot vooruit met dank aan de ouders die hier en daar ook een handje kwamen helpen. Als eerste middagmaal kregen de JVG's een broodje met chipolata. Smullen maar! Na het middageten was er nog heel wat te doen dus werkte iedereen goed door tot aan het 4-uurtje. Laatste pauze voor de patrouilles om hun hoeken helemaal af te werken. Bij de meeste moest er nog heel wat gebeuren aan de poort. Iedere patrouille heeft zijn eigen persoonlijke inkom die ze zelf mochten ontwerpen. Vooral bij de **Vossen** ging dat niet zo vlot vooruit terwijl de **Leeuwen** al een 2^{de} gravensteen hadden neergeplant. Gelukkig waren de meeste eettafels afwerkt tegen het avondeten en kon iedereen op zijn gemak aan tafel gaan zitten om de laatste maaltijd van de dag binnen te spelen. Ook al was het nog maar de eerste dag, konden sommigen wel al een stevige wasbeurt gebruiken. Na het wassen moest iedereen zijn avondkledij aantrekken en verzamelden we voor de eerste keer in onze prachtige zithoek. De kantine werd uitgedeeld toen plots een piraat de zithoek kwam binnengewandeld. Deze vertelde dat ze Peter Pan moesten helpen ontsnappen. Toen heel de eenheid verzameld was op de vlakte vertrokken ze in vier groepen om, naar zeggen, Peter pan te redden. Maar onderweg werden ze tegengehouden en kregen ze te horen dat ze allemaal onderweg waren naar de schepen van Captain Hook. Hij wou heel te scouts de zwaluw tot slaven maken. Nadat de vermomde piraat weggejaagd was konden we echt beginnen aan het redden van Peter Pan. Er werd wat geoefend op behendigheid, geheugen en op schieten. Dit zouden ze allemaal nodig hebben om Peter Pan te bevrijden. Uiteindelijk werden alle posten goed uitgevoerd. Nu rest ons alleen nog de bewaking neer te leggen en Peter Pan uit zijn cel te bevrijden. Dit ging allemaal volgens plan. Zo konden de JVG's hun eerste dag toch gerust afsluiten. Het eerste avondlied van het kamp werd ingezet en de JVG's konden gaan slapen.

Zondag 9 Augustus

De eerste turnles werd door Fret gegeven. Hierna was het al tijd voor een korte inspectie. Hierbij werd er nog eens duidelijk gesteld wat er per patrouillehoek nog moest gebeuren. De laatste details werden afgewerkt zodat elke patrouillehoek er perfect bij lag zodat het middagmaal kon klaargemaakt worden op de vuurtafels. Nadat iedereen zijn buikje had rond gegeten werd het eerste middagspel uitgelegd. De JVG's kregen per 2 een virtuele voetbalploeg. Deze moesten ze zo sterk mogelijk maken door opdrachten te doen. Dit werd echter soms verhinderd door de vechters die rondliepen en JVG's uitdaagden voor een duel. De uiteindelijke winnaar van het spel was de groep van **Kapucijnaap, Kantjil, Thibault en Marthe Theunissen**. Na het 4-uurtje werden er wat kleine spelletjes gespeeld zoals voetbal, frisbee en Viking kub. Met bezwete hoofden konden we allemaal aan tafel gaan zitten voor de boterhamen met soep. Hierna konden we ons een beetje verfrissen in de wasblokken om ons opnieuw klaar te maken voor het avond spel. Avondspel? Neenee, niet vanavond. Pak maar allemaal je kaartleesgerief want we gaan op dropping! Dit is een tocht die we stappen van een bepaald onbekend punt terug naar ons kampterrein in de donker. Deze keer werd het extra spannend want Fret reed rond met de wagen en als hij een patrouille zag die niet goed was weggedoken, werd een patrouillelid afgenomen en bij een andere patrouille gestoken. Uiteindelijk werden **Robbe Verschelden, Ilona Lust en Thibault Versavel** bij een andere patrouille gestoken. Hele grote stukken werden door bossen gelopen en daardoor liepen er heel wat patrouilles wel eens verkeerd, maar uiteindelijk raakte iedereen heelhuids op het terrein. Snel bedje binnen want morgen stond er iets speciaals op het programma.

Maandag 10 Augustus

Vandaag werden de JVG's een uurtje later gewekt door Dingo. Toch waren er nog heel wat slaperige oogje bij deze ochtend. Er werd vandaag geen inspectie gehouden, maar in plaats daarvan werd het eerste deel van de sportproeven afgelegd. Op de 400 meter blonken vooral **Simon Verschelden, Wolf en Thibault** uit. Na deze korte sportieve onderbreken was het tijd dat de JVG's hun kook skills bovenhaalden want het was tijd voor de bekende kookwedstrijd. Het was de bedoeling de elke patrouille een zo lekker mogelijk menuutje samenstelt. Er werd ook gelet op de presentatie en vlotheid. Nadat iedereen zijn



ingrediënten gekregen had kon patrouille per patrouille aan het werk. Er kwamen verschillende lekkere gerechtjes uit de bus, maar vooral de bolognaise wraps van de Luipaarden zijn ons bijgebleven. Het waren dan ook de Luipaarden die de kookwedstrijd wonnen met ruime voorsprong op de andere patrouilles. Na het smullen van alle lekkere gerechtjes werd de techniek Gipsen uitgelegd door **Arasari**. De uitleg was uiteraard niets vergeleken met de praktijk dus begonnen we daar al snel aan. Sommigen hadden heel leuke ideeën om vormpjes te gipsen, anderen speelden liever met de bus haarlak die eigenlijk diende om de aarde te fixeren. Zo werd **Joshua Naessens** een punker, maar hij had wel geen gipsafdruk. Nadat iedereen zijn gipsfiguur aan het drogen was konden we maar beter iets anders doen, want dat drogen kon nog wel 24u duren. Na het 4-uurtje werden de geliefde kimpelen gespeeld. Hierbij werden de JVG's getest op de scherpheid van hun zintuigen. Tast werd getest door voorwerpen geblinddoekt te herkennen. Bij gehoor moesten de JVG's geluiden die met voorwerpen gemaakt werden herkend worden. De categorie smaak bestond uit 5 verschillende ingrediënten die geproefd moesten worden en dat opnieuw voor reuk. Bij de laatste post geheugen kreeg iedereen 2 minuten de tijd om 20 voorwerpen te memoriseren en te onthouden. Die moesten ze dan op een blad schrijven. Na de kimpelen wou iedereen zijn mond wel eens spoelen en hoe gaat dat beter dan met het avondmaal. Na het avondspel speelden we nog een avondspel gebaseerd op, de door iedereen perfect gekende, morse. De JVG's werden in 4 groepen verdeeld en moesten eerst sluipen om een blad te verkrijgen. Hierop stond een hele wasdraad aan opdrachten, maar dan in morse geschreven. Nadat elke groep deze ontcijferd had moesten ze zo snel mogelijk alle opdrachten volbrengen. Als dit gelukt is moesten er 2 leden van de groep naar de centrale post en kregen daar een vraag die ze moesten doorseinen naar hun kamp. Daarna moest het kamp op hun buurt de vraag beantwoorden en terug fluiten in morse. En dit moest zo snel mogelijk gebeuren. Na dit geheugenspelletje mochten de JVG's genieten van hun nachtrust.

Dinsdag 11 augustus



Vandaag werden we zachtjes wakker gemaakt door **Ara**. Zij gaf dan ook de turnles, maar dan met een Zumba inbreng. Nadat iedereen gegeten had en heel de patrouillehoek netjes had gelegd mochten alle patrouilles een balk van de zitbank halen. Ze moesten ook een bidon met water vullen, das en hoed aandoen, bijl en schop in de rugzak steken en klaar staan om

te vertrekken op technische omloop. Hierbij worden alle patrouilles getest op hun kennis van de technieken. Iedere patrouille moest beginnen met een balkje door te kappen en deze zo snel mogelijk in de grond te steken. Pas als dit goedgekeurd werd mocht de patrouille vertrekken naar post 1. Op deze post moest elke patrouille binnen de 5 minuten zo veel mogelijk knopen leggen, maar ze moesten ook het nut van de knoop kunnen uitleggen. Als ze deze post goed doorstaan hadden mochten ze doorschuiven naar de volgende. Zo waren er nog de posten EHBO, morse, schatten en persoonlijke maten. Na deze laatste post verzamelden alle patrouilles voor de 2^{de} vijver. Hier moesten ze zo snel mogelijk een touw doorbranden die op 1 meter hoogte gehangen werd. Bij de leiding lukte dit in 2 minuten 21 seconden. De **Koala's** deden er ruim 13 minuten over. Nadat het touw doorgebrand was mochten de pannetjes op het vuur. Macaroni in kaassaus! Nu dat iedereen voldaan was werd het tijd voor de laatste en meest gevreesde opdracht: het commandokoord. Een lang touw gespannen over de vijver waar elke patrouille zo snel mogelijk moest overkruipen. Met de juiste techniek raak je er vanaf met droge voetjes, doe je dit niet kan het wel eens nat worden. Iedereen raakte droog over het touw. Enkel **Joshua** werd er achteraf nog ingeduwd en was dus toch nat. Het vieruurtje werd opgegeten in de zithoek nadat alle materiaal terug gelegd was. Hierna speelden we enkele kleine spelen en gingen we eens kijken naar de gipsen. **Gilles De Wever** kwam hierbij tot de constatacie dat hij misschien toch een ander beroep zou moeten zoeken. Gipsen is namelijk niet echt zijn dada. Tijdens deze kleine spelen kreeg **Ara** een beetje hoofdpijn en voelde zich niet goed. Pas na het avondeten tijdens de zangles hadden de meeste JVG's door dat er iets scheelde met Ara. De zangles werd stil gelegd en Ara kroop in haar bed. **Katta** vond dit echter niet meer normaal en belde de dokter. Paar minuten later kwam er een vreemde dokter langs. Hij vertelde dat er een Ebola virus de ronde deed. Hij was de enigste dokter die dat virus zou kunnen bestrijden en dus besloten de JVG's te helpen. Er werden verschillende posten gedaan om Ara te helpen. Zo kreeg ze beschermende kledij en moesten de JVG's in een bootje medicijnen halen aan de overkant van de vijver. Uiteindelijk kregen we Ara helemaal genezen en konden we met een gerust hartje slapen.

Woensdag 12 Augustus

De vijfde dag van het kamp was eindelijk eens een normale dag. Toch was deze in het thema van Lord of The Rings. Na het ontbijt en de inspectie kregen we de techniek schminken van Ara en Arasari. Hier werden de JVG's in orks en elfen geschminkt. Na het middageten speelden we dan ook 'The Battle of the middle Earth'. Het was een soort van Stratego. Iedereen kreeg een rang en moest anderen uitdagen voor een duel. Het team van middle earth moest proberen de ring in het kamp van de vijand te

krijgen. Het kamp van Mordor. Na het spel enkele keren gespeeld te hebben was het tijd om te vieruren, maar dit keer met pannenkoeken! Al snel brandden alle vuurtjes. Heel wat pannenkoeken mislukten in het begin, maar na een tijdje kreeg iedereen het toch onder de knie. Vooral **Maité Van Laere** liet haar pannenkoekbak skills een zien. **Ramon Demey** introduceerde zijn Nesquik pannenkoekendeeg. Je moest gewoon wat Nesquik in je deeg gieten. Goed mengen en dan op het vuur zetten. Lekker lekker! Na het avondeten speelden we opnieuw een avondspel in het thema van Lord of The Rings. De JVG's zaten nietsvermoedend in de zithoek toen ze plots bezoek kregen van Frodo Baggins. Hij kwam de JVG's vragen of ze mee willen gaan op tocht naar Mordor. Tijdens deze tocht werd Frodo geraakt door 2 wilde nazgul. Ze moesten hun uiterste best doen om de gewonde Frodo naar Minas Tirith te brengen. Daar zou Frodo geholpen worden door Gandalf. Er werd een speciaal soort elfenwijn gebrouwen die Frodo dan moest opdrinken. Net nadat ze terug op pad waren naar Mordor werden ze opnieuw aangevallen door nazgul dit keer zonder gewonden. Een tijdje later sprong er een vreemd beest op de weg: Smeagol. Hij vertelde dat het pad naar Mordor afgesloten is en hij de enigste is die de alternatieve weg kent. Dus besluiten de JVG's om Smeagol maar te volgen. Aangekomen aan het vuur van Mordor zien de JVG's enkele Urukhai staan. Ze zullen deze eerst moeten verslaan om dan de ring te kunnen vernietigen. Dit is allemaal gelukt, maar er is wel een ding dat is fout gelopen. Frodo is gesneuveld in het gevecht. Gelukkige komt Perkamentus uit Harry Potter Frodo redden. Na dit wilde avontuur was het al weer tijd om te slapen.

Donderdag 13 Augustus

'Opstaan met Uniform aan!' De meesten weten al wat dat wil zeggen. Na een korte turnles mocht iedereen zijn kaartleesgerief nemen en voor de poort wachten. Daar kreeg elke patrouille zijn benodigdheden voor de dag want vandaag gingen we op Explo. Iedereen moest veel water meenemen want het zou wel eens warm kunnen worden vandaag. Er werd flink doorgestapt richting frituur. Daar kreeg iedereen een stevig pak Belgische frieten. Al snel waren alle patrouilles terug op baan want we hadden nog een hele afstand af te leggen. Alles verliep zeer vlot bij sommigen zelf zo vlot dat de kaart even aan de kant gelegd werd. Zo liep **Jannes** een heel punt zonder ook maar één keer naar zijn kaart te kijken. Chapeau! Het werd al snel laat in de namiddag. Er restte ons alleen nog een azimut te doen, maar wat voor één? Het was een azimut van ruim 2 km door hoog gras. Deze pollen waren zo stevig dat er in iedere patrouille wel eens iemand tegen te grond ging. Uiteindelijk kwam de laatste patrouille rond 19u aan op het terrein. We namen uitgebreid de tijd om ons te verfrissen. Nadat iedereen terug helemaal fris en proper was konden we beginnen aan het avondmaal. Naar gelang traditie zou dit een BBQ worden, maar dit jaar met

heel de eenheid. Zo mengden de JVG's zich met de rest van de eenheid en vulden hun bordjes met goed gebakken stukken vlees en groentjes. Na 22 km gestapt te hebben legden de JVG's hun laatste meters naar hun bed af. Daar kregen ze nog enkele minuten om wat na te praten. Om 22u30 gingen de lichten uit.

Vrijdag 14 Augustus

Ook vandaag scheen de zon en zorgde voor een goed ochtend humeur. Hopelijk hadden er niet te veel last van blaren want we gingen er meteen invliegen met sportproeven. Er werd 100 meter gesprint, hoog gesprongen en aan verspringen gedaan. Bij de 100 meter sprint ging het brons opnieuw naar **Thibault**. Op de 2^{de} plaats ging **Marthe Theunissen** met het zilver gaan lopen, maar opnieuw op de eerste plaats kregen we **Simon Verschelden** met een tijd van 14.25. Proficiat! Bij het verspringen behaalde **Wolf** het goud met sprong van 3,64m. Het hoogspringen duurde een beetje langer doordat **Simon Verschelden** en **Wolf** steeds hoger bleven springen. Ze eindigden beiden met een hoogte van 1,05 meter. Na de sportproeven was er maar weinig tijd over voor het middageten. Na het middageten speelden we het eenheidsmiddagspel. Wendy, de geliefde van Peter Pan is ontvoerd door zijn aartsvijand Kapitein Haak. Peter Pan zit aan de grond en vraagt De Zwaluw om hulp. Zo werd de hele eenheid verzameld en verdeeld in acht groepen. Elke groep ging zijn eigen weg om te oefenen op behendigheid, geheugen, ... Er moesten ook schatkisten en sleutels verzameld worden om de locatie van Wendy te verkrijgen. Uiteindelijk slaagde De Zwaluw erin om Wendy te bevrijden. Nu konden de JVG's op hun gemakje terug keren naar de zithoek om daar hun 4-uurtje te verorberen. Na het vieruurtje speelden we enkele kleine spelen. Alleen was daar geen voetbal of frisbee bij deze keer. Na het avondeten hebben we het even rustig gehouden. We verzamelden gezellig in de zithoek en oefenden ons fantastisch JVG-lied. Na wat oefenen gingen we met dit lied in het achterhoofd slapen.

Zaterdag 15 Augustus

Vandaag was het eindelijk zover! De dag waar iedereen al zo lang naar uitkijkt: De Overgang!! Na een korte turnles maakte iedereen zich klaar, de patrouillehoeken werden piekfijn in orde gebracht, alle uniformen werden netjes gemaakt en elk verkeerdliggend haartje werd in zijn juiste plooi gelegd. En dan was het tijd, allemaal in de grote U-formatie kregen we te horen wie allemaal zijn best had gedaan bij teerpoten en wolven en dan was het tijd voor de prijzen van de jvg's. Eerst werden de sportprijzen uitgedeeld dit jaar waren die voor: **Simon Verschelden** op de derde plaats, **Mel Van Rompay** op de tweede plaats en **Betrouwbare Wolf** op de eerste plaats. Proficiat!!! Vervolgens werd de partouille van het kamp in de bloemetjes

gezet, dat is de patrouille die heel goed kan samenwerken, waar er veel sfeer is, die goed zijn best doet op de tochten, kookwedstijd, technische omloop,... En dit jaar is die eer weggelegd voor de **Luipaarden** met als PL **Ramon Demey**, HPL: **Jolige Kapucijnaap** en als patrouilleleden: **Maité Van Laere, Merlijn Dierckx en Thibault Versavel**.

Nu was het tijd om de patrouille van de tochten bekend te maken, de patrouille die heel het jaar de minste tijd heeft nodig gehad om alle tochten te stappen en dit jaar is dat geworden: de **Tijgers!!** Met als PL: **Marthe Theunissen**, HPL: **Jannes Depoortere** en patrouilleleden: **Benjamin Meersseman, Stacey Devuyst, Margot Despriet en**



Robbe Verschelden. En nog was het niet gedaan voor de Tijgers want zij hadden namelijk de beste PL in hun rangen. **Marthe Theunissen** wist het best hoe ze moest omgaan met haar patrouille en dus werd ze beloond met de titel van patrouilleleider van het jaar. OWOWOWOWOW. En dan nu de laatste prijs die nog moest uitgedeeld worden. JVG van het jaar. Dat de top drie vastlag kon het kleinste kind weten, er zijn namelijk 3 getotemiseerden dit jaar. De grote vraag was: wat is de volgorde? Dit jaar op de derde plaats: **Seppe Bovyn** oftewel **Behendige Kantjil**, op de 2^{de} plaats: **Seppe Van De Walle** oftewel **Betrouwbare Wolf** en de beste jongverkenner van dit jaar is geworden: (tromgeroffel) **Leon Tack** of te **Jolige Kapucijnaap** Proficiat!!!!

Nu de prijzencereemonie achter de rug was, was het tijd voor de overgang. Dit jaar moeten wij helaas weer afscheid nemen van veel jvg's, het was fijn dat jullie bij ons zaten maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen. Verlaten ons: **Gilles Dewever, Wolf, Pauline Mens, Marthe Theunissen, Simon Verschelden, Joshua Naessens, Simon Meyskens, Ramon Demey en Balder Mervillie**.

Wij heten natuurlijk wel onze nieuwe jvg's welkom, tijd om bij hen ook alle technieken aan te leren en ze de wereld van de scouting te laten ontdekken. Welkom aan: **Lena Bernaerts, Karel Boogaerts, Quincy De Boever, Rigo De Bruecker, Leon Demey, Mona Deschrijver, Matisse Dewever, Emile Eggermont, Remi Jorens, Mirthe Lermytte, Muna Mann, Tané Roelandt, Maxim Sleypen en Pauline Van Hoecke**.

Ook bij de leiding verandert er veel dit jaar en dus vloeiden de traantjes rijkelijk toen bekend raakte dat zowel, Arasari (takleider bij de Wolven), Katta (Assistent takleider bij de VG's), Dingo (assistent takleider bij de VG's) als Ara (verlaat de eenheid) ons verlaten. Wij willen hen toch allemaal bedanken voor de mooie tijd dat ze bij de Jvg's stonden en voor al het plezier dat we met hen hebben kunnen maken, bedankt en tot ziens!

Dat betekent uiteraard dat er ook nieuwe mensen naar onze leidersploeg komen wij verwelomen heel erg graag: **Panter, Flicka, Fennek en Kamelon**. Samen met Fret en Okapi gaan zij er een onvergeetelijk jaar van maken.

Zo nu de overgang voorbij was konden we eindelijk aan onze dag beginnen, ware het niet dat de regen een serieuze spelbreker was (letterlijk en figuurlijk). We slaagden er wel nog in om te koken maar tijdens het middagspel was het echt niet meer te doen, we stopten iets vroeger en zijn dan maar gezelschapspelletjes gaan spelen onder de shelters van de patrouilles. Het weer was ons echt niet goed gezind en het bleef maar komen. Gelukkig hebben we creatieve leiding en dus kon de avond toch gewoon doorgaan, we organiseerden een heuse Quiz met veel vragen en doe-opdrachten. De sfeer zat er goed in, klaar voor een spetterend jaar mijn gedacht. Moe, nat maar toch heel gelukkig kon iedereen daarna zijn bedje opzoeken en dromen over de nieuwe vrienden.

Zondag 16 Augustus



Kampvuuravond kwam als maar dichterbij. We hadden al een leuk lied, maar er moesten ook nog wat sketches voorbereid worden. Na de inspectie kreeg elke patrouille wat tijd om zijn mop aan de leiding te komen presenteren. Bij de **Leeuwen** waren deze moppen nogal voorspelbaar aangezien ze deze uit een moppenboek haalden. Uiteindelijk kwamen ze wel aan twee leuke moppen.

Vooral **Kapucijnaap** bleek nog heel wat mopjes te kennen. Er werd tot het middageten nog heel wat geoefend. Na het middageten kregen we een spel van de VG's. Doel van het spel was om zoveel mogelijk geld te verzamelen. Hoe deed je dit? Door opdrachten te volbrengen of anderen te beroven. Je kon het zelf nog wat sluwer spelen en in de drugshandel gaan spelen. Hier kon je drugs kopen en die duurder doorverkopen. Dit spel kwam rond vier uur op zijn einde zodat we allemaal samen

konden beginnen aan de afbraak. Zo werden de meeste poorten en al de omheining afgebroken. Bij de leeuwen was er echter al een klein stukje van de omheining doorgebroken. Niemand weet wie dat gedaan zou hebben? Afbreken gaat altijd sneller dan het opbouwen dus tegen het avond eten was het grootste deel van het kamp al afgebroken. Enkel de tafel en vuurtafels stonden nog recht. Vanavond speelden we al het laatste avondspel van het kamp. Ach wat jammer! Doel van dit laatste avondspel was om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dit moest je doen door andere te vermoorden. Om iemand te vermoorden moet je natuurlijk wapens kopen en upgraden. Dit kon je doen door opdrachten te volbrengen. Deze avond rondden we iets vroeger af zodat we allemaal fris zijn voor Kampvuuravond.

Maandag 17 Augustus

Vandaag hadden we een niet al te druk programma te vullen. Dit zou natuurlijk niet betekenen dat we een hele dag op ons lui gat gingen zitten. We gingen vooral van start met het afbreken van de patrouillehoeken, zithoek en de grote poort. Tegen aan het middageten waren de meeste patrouillehoeken neergehaald zodat we nog wat aan ons sketches konden werken. Nog een laatste keer generale repetitie van het JVG-lied en het spektakel kon beginnen. De vuren werden aangeblazen door de stam en de VG's. Deze editie van de kampvuuravond werd dit keer georganiseerd door **Pekari** en **Arasari**. Zij zorgden voor een zeer gevarieerde avond door opdrachtjes toe te voegen aan sommige liedjes. Zo moest **Okapi** een pak droge koeken opeten voordat het lied geëindigd was om dan het refrein nog eens alleen te zingen. Als hij daarin slaagde kreeg hij een beloning. **Agame** moest een heel lied lang koprollen. Hij zal wel sterretjes gezien hebben. Al deze zotte opdrachten gebeurden natuurlijk tussen in de sketches van de teerpoten en de wolven. Ook **Hyena** en **Dingo** gingen er niet aan ontsnappen. Zij moesten tijdens het lied 'daar is de lente' een bewegende boom nabootsen. Na een korte onderbreking gingen we verder met de zangles waarna het onze buurt was om te schitteren. De moppen sloegen wel aan, maar het JVG-lied was toch ons hoogtepunt. Na onze geslaagde uitvoering kregen we nog **Leeuw** en **Mustang** die elk een fles water kregen en deze voor het einde van het lied moesten uitdrinken. Ik meen me te herinneren dat Mustang deze wedstrijd gewonnen had. Hierna volgde nog de sketches van de VG's. Traditiegetrouw mochten de JVG's dan nog even praten in de tent, maar na een kwartiertje was iedereen al aan het slapen omdat ze zo uitgeput waren.

Dinsdag 18 Augustus

De laatste turnles van het kamp kregen we van Okapi. Na een sober ontbijt begonnen we aan de laatste opruimwerkjes. Er werden nog vuiltjes opgeraapt en voor ieder

vuiltje dat de leiding nog vond gingen de JVG's 5 keer pompen. Na een dikke 10 minuten zoeken van de leiding stond de teller al op 250 keer pompen. Dat zou een mindere worden voor de JVG's. Gelukkig liet de leiding hun goed hart nog eens zien en liet het pompen achterwege. Maar volgend jaar doen we het echt! Alle putten die we gegraven hadden werden nog gecamoufleerd en dan restte ons alleen nog de evaluaties te schrijven. Al snel hoorden we geroep uit het stafkamp: 'BUS IS DAAR'. Iedereen schoot recht en greep zijn valies. We zongen nog een laatste keer samen het afscheidslied. Nu konden we eindelijk terug vertrekken richting Gent. Het is een zeer tof kamp geweest, maar mijn eigen bedje zeg ik geen nee tegen. Tot volgend jaar!

Dan rest er ons zoals elk kamp, elk weekend en elke gebeurtenis nog de bedanking naar de eenheidsleiding Lama, Fret en Leeuw toe en de stam die rijkelijk aanwezig was om ons te voorzien van de heerlijke maaltijden. Wij vonden het alvast een geslaagde editie. Hopelijk heeft u genoten van het artikel en verwachten u graag terug na het herfstkamp.



Uw reporter ter plaatse
Berekende Dingo
Assistent-takleider

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Fret (fret@dezwaluw.org) of 0484/03.09.64. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 5 September 2015, 14u tot 17u30

Hohoho, alweer een nieuw scoutsjaar!! Als dat niet spannend is? We leren iedereen kennen, vergeet geen 50 cent voor de cola.

Zaterdag 12 September 2015, 14u tot 17u30

We kunnen bijna in gang schieten, we leren elkaar nog een beetje kennen met allerlei spelletjes.

Zaterdag 19 September 2015, 14u tot 17u30

OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM

Onze heuse eerste startdag bij de Zwaluw. Bij de jvg's zien we 1 van de belangrijkste technieken van het hele jaar namelijk kaartlezen.

Zaterdag 26 September 2015

Geen vergadering

Verjaardagen September:

1 September: Quincy De Boever

6 September: Saar Lermytte

10 September: Muna Mann

17 September: Pauline Van Hoecke

23 September: Leon Demey

Zaterdag 3 Oktober 2015, 10u tot 17u30

Traditiegetrouw gaan we de eerste vergadering van oktober op tocht, dit jaar is dat niet anders, trek dus allemaal je stevige stapschoenen aan, neem een thermos soep mee en je goed humeur. Vergeet ook jullie lunchpakket niet, 50 cent voor cola en een tramkaart.

Zaterdag 10 oktober 2015, 14u tot 17u30

Alweer tijd om een superhandige techniek onder de knie te krijgen. Vandaag meten we namelijk heel ons lichaam op zodat we alles kunnen meten wat we maar willen door enkel onszelf te gebruiken. Neem zeker stylo en papier mee!!

Zaterdag 17 oktober 2015, 14u tot 17u30

Vandaag gaan we het centrum weer onveilig gaan maken we houden namelijk onze jaarlijkse koekenverkoop!! Perfect uniform is echt een must vandaag. Neem ook nog snel even een verkoopcursus door en dan zijn we klaar om te knallen.

Zaterdag 24 oktober 2015

Geen vergadering wegens Leadersweekend

31 Oktober – 4november 2015: Ons veel te zalig en langverwacht Herfstkamp!!Verjaardagen Oktober:

3 oktober: Matisse Dewever

4 oktober: Merlijn Dierckx

23 oktober: Tané Roelandt

Zaterdag 7 november 2015

Geen vergadering

Zaterdag 14 november 2015, 10u tot 17u30

Michael Phelps, Fred Deburghraeve, Pieter Timmers, Katie Ledecky, als je al deze mensen kent weet je wat we vandaag gaan doen. Tip het is niet lopen, niet fietsen en ook niet muurklimmen. Neem alleszins je zwemgerief mee en vergeet ook jullie lunchpakket niet.

Zaterdag 21 november 2015, 14u tot 17u

Alweer tijd voor een klassieker. Vandaag halen we namelijk de beste Armand Pien in ons naar boven en spotten we zwaluwen om te zien welk weer het gaat worden. Het is vandaag ook spaghettivond, vergeet jullie niet in te schrijven!! We stoppen ook een halfuurtje vroeger.

Zaterdag 28 november 2015

Geen vergadering

Verjaardagen November:

13 November : Remi Jorens

18 November: Gil Declercq

22 November: Jannes Depoortere

27 November: Maité Van Laere

Vrijdag 4 December 2015, 18u30 tot 21u30OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM

Dit jaar proberen we de examenstress eens van ons af te gooien op vrijdagavond in de hoop dat iedereen dan super goed kan studeren in het weekend. We houden nog steeds onze sinterklaasvergadering we spelen veel spelletjes en delen op het einde cadeautjes uit. Neem dus allemaal een origineel cadeau mee van zo'n 5 euro.

Vrijdag 11 December 2015, 18u30 tot 21u30OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM

Weer tijd voor ontspanning. We maken er vanavond een heuse Cinema-avond. Gezellig knus bij elkaar een film kijken op groot scherm.

Actieve Fret

Sam Bastiaens

Takleider JVG's

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Een woordje van Leeuw...

De VG-leiding is er klaar voor! Klaar voor een uitzonderlijk jaar met maar liefst 30 ingeschreven verkenners-gidsen. Nooit gezien, maar voor alles een eerste keer. Het jaarprogramma is in elkaar gestoken met vele activiteiten, opleiding naar leiding toe, technieken en zoveel meer... Een jaar dus om naar uit te kijken!

Maar ik wil even terugblikken. Terugblikken op het voorbije jaar. Voor mij en zeker voor de verkenners-gidsen, geen gemakkelijk jaar. Ondanks de gebeurtenissen gingen wij toch door met onze werking. En grootkamp was een daarvan. We hebben er in ieder geval het beste van gemaakt. Hiervan een verslag in het boekje alsook de vele foto's op de website. Er zijn zeker momenten geweest waar iedereen wel eens heeft nagedacht: soms met meerderen, soms alleen. En terecht, want dat is ieder zijn keuze. Het was alleen niet gemakkelijk om voor 27 verkenners-gidsen het juiste te doen. Ik hoop ondanks de ups-and-downs dat toch iedereen een super kamp heeft gehad en dat we mogen terugblikken met een glimlach.

Verder volgt ook info over de komende vergaderingen. Moesten er nog zaken last minute veranderen, kan je deze terugvinden op de website of in je mailbox. Je kan ook altijd terecht met eender welke vraag bij mij op het nummer 0498/49.45.41 of op leeuw@dezwaluw.org

Gemotiveerde Leeuw

Artikel VG's Groot Kamp 2015



Zondag 2 augustus

Om half acht verzamelden de meeste vg's aan de Dampoort om met de trein richting Lommel te vertrekken. **Jana** besloot het kamp vol pijntjes direct goed in te zetten door van de trappen in het station te vallen, #lomp. Aangekomen op het terrein werden de camions uitgeladen. Dit verliep nogal chaotisch maar uiteindelijk kwam alles op de juiste plaats terecht. Het stafkamp werd opgezet. Er moesten nog een paar hun techniek tent afleggen en daarna konden we beginnen aan het vg-kamp. Doordat we dit jaar met meer waren, bleken er te weinig tentjes. Ook de nieuwe indeling van ons terrein zorgde voor wat problemen die werden opgelost door nog witte patrouilletenten op te zetten. Iedereen vond toch een slaapplek, maar de valiezen bleven onder de shelter staan, tot ongenoegen van vooral gidsen. Voor het eerste vieruurtje werden we direct verwend met lekkere verse taartjes. De kampwenken werden overlopen en de gsm's afgegeven, uiteraard pas nadat er druk werd gesms't naar de ouders over al de spullen die vergeten waren. De avond brachten we door in de kantine waar er naar goede gewoonte veel knopen werden geoefend door woudlopers en pioniers.

Maandag 3 augustus

Tijd voor bomendag! Er werd alweer vroeg opgestaan, iedereen kreeg een bijl of nam zijn machette mee en we vertrokken naar het bos. Daar stonden al veel omgezaagde

bomen, die oud-boswachter Luc reeds had omgezaagd de dagen ervoor. In kleine groepjes trokken we het bos in, kaptten er op los en droegen de bomen in de richting van de camion. Toen **Lynx** stoerder wou lijken dan **Fennek** door te spelen met een machette sneed hij echter in zijn hand. We kregen het gezelschap van de **Stroo's** die net toekwamen van een reisje naar Cuba en konden even pauzeren tijdens het middageten. Helaas was er van op het gemak gaan liggen geen spraken door de vele mierennesten en wespen die rondvlogen. De mieren kropen werkelijk overal, zelfs in **Vos** zijn gat. Na het vieruurtje werd gezegd dat we nog lang moesten doorwerken, maar amper vijf minuten later werd 'laatste boom' geroepen. We hadden heel veel goede bomen, helaas ook wel een paar rotte. Die avond kwam ook **Febe** toe.

Dinsdag 4 augustus

We stonden op en hadden plots een **intense Serval, flemende Sitta, gezellige Orka en onvoorspelbare Beo** in ons midden. Het waren respectievelijk Arne, Helena, Amber en Jakobe die hun totem dit jaar hebben behaald, proficiat! Door de regen was er eventjes paniek, aangezien **Serval, Lynx en Caraya** die dag op woudloper vertrokken. **Wouw en Kameleon** namen de leiding en de opbouw van de constructies ging van start. De eerste putten werden gegraven, de eerste balken werden in de grond gestoken, de eerste sjorringen werden gelegd en de vlaggenmast en zithoek kregen langzaam al vorm. De eerste platformsjorringen schoten echter moeizaam op aangezien er een paar keer opnieuw moest worden begonnen doordat er paar balken werden vergeten en doordat **Fitis** twee keer met de bol aan het sjorren was in plaats van met een stukje touw. Desondanks konden we al tevreden zijn over wat er al stond.

Woensdag 5 augustus

De woudlopers keerden terug en **Gaai** mocht vandaag vertrekken. De vier pioniers werkten ijverig verder en al snel leek de vlaggenmast afgewerkt. Helaas was **Leeuw** het daar niet mee eens en besloot hij om er nog een extra platformpje bovenop te leggen. Zo gezegd zo gedaan. Toen geroepen



werd dat het tijd was voor ons vieruurtje was **Otter** zo enthousiast dat hij van het platform sprong in zijn allerbeste High School Musicalimitatie. Daarna werkten we allemaal heel hard om de zithoek toch nog een beetje veiliger te maken, door extra

steunbalkjes voor de voeten te sjoeren. Tijdens het avondeten werd er nog een klein watergevechtje gehouden en de avond werd alweer afgesloten in de kantine (of is het cantiene, **Sitta?**) **Wouw** liep al elke avond rond de heide, maar vandaag in een recordtijd van 6'14", wauw!

Donderdag 6 augustus

Lopen werkt blijkbaar aanstekelijk voor sommigen want elke ochtend gingen er een paar *vg's* meer gaan lopen. Anderen bleven liever in hun bed liggen, maar hoe ook stond iedereen klaar om er deze laatste werkdag keihard in te vliegen. De patrouillehoeken moesten namelijk nog in orde worden gebracht. Dit verliep allemaal redelijk vlot totdat de **Pythons** een kleine eetshelter als vuurshelter kregen. Na veel gesukkel en hier en daar wat hulp van de leiding raakte elke patrouille toch op tijd klaar voor de barbecue. Die avond kwam de scouts uit Oostende logeren op ons terrein. Er werd veel heen en weer gelopen naar de toiletten. Bij de gidsen om de gasten eens goed te bekijken, bij de verkenners deels om dezelfde reden en deels om onnozel te doen. Toch maakten we er een heel gezellige avond van rond het kampvuur en met veel flessen Kidibul.

Vrijdag 7 augustus

Offday! Er werd besloten nog een totempaal in het midden van de zithoek geplaatst en dankzij **Lama** mochten **Otter** en **Fitis** zich bezighouden met nageltjes uit een rolluik te peuteren. Nu was echt alles af en we maakten ons klaar om te gaan zwemmen. Op de trein was er eventjes verwarring of we nu moesten afstappen in Overpelt of in Neerpelt, maar we kwamen er gelukkig wel. We genoten van het zwembad en van de properheid ervan. Die avond speelden we al het eerste avondspel. Het doel van de jongens was om een zo groot mogelijke harem te krijgen. Het doel van de meisjes was om zo lang mogelijk single te blijven. Een na de opdrachten, de rapbattle, werd uitgehaald door **Lynx**, maar uiteindelijk kwam **Fitis** als winnaar uit de bus en bij de jongens **Agoeti**, al won hij toch niet want hij was met **Koedoe**, de "slet", getrouwd.

Zaterdag 8 augustus

Bezoekdag! Terwijl we wachtten op de komst van onze ouders begonnen we al aan ons middageteten. Worst, een bak koude patatten en een krop sla. Hierna konden we even bijpraten met de ouders, een beetje mee-



eten van hun barbecue en de vuile kleren inwisselen voor propere. Als middagspel speelden we de betoverde doolhof. Op de opdrachtposten ging het er soms hilarisch aan toe onder andere toen **Wouw** een wilde nacht van **Mustang en Arasari** beschreef of toen er een gigantische bomenergier werd gehouden. Ook de opdracht wissel van kleren leverde mooie resultaten op. Vooral **Jakhals en Caraya** zagen er heel goed uit in hun korte shortjes en strakke T-shirtjes. Na het spel konden we nog vieruren met de ouders, maar dan was het tijd om afscheid te nemen want het was tijd voor de technische omloop! Balkje doorkappen, morse, knopen, commandokoord, eitje koken en opruimen. De **Pythons** pakten dit laatste slim aan door al een hout aan de **Piranha's** te geven. Hierdoor hadden zij minder op te ruimen. Die avond werd Peter Pan ontvoerd door een stel vermomde piraten die zich voordeden als verloren jongens. Alle takken besloten samen te werken en hebben zo Peter Pan toch kunnen bevrijden. Bij het eindegevecht is er echter een klein ongelukje gebeurd. Zo heeft **Agoeti** zijn net een beetje verrokken waardoor hij enkele dagen met een nekbrase rondliep en heeft **Gundi** haar ribben lichtjes gekneusd door te hard neer te vallen. Maar ze werden goed verzorgd.

Zondag 9 augustus

De eerste turnles van het kamp werd gegeven. Naar traditie is er zondag altijd morele opvoeding. Dit kamp werd er echter gestemd om te voetballen in de plaats. Het middagspel werd gespeeld en gewonnen door **Jakhals en Beo**. Om dit ex aequo op te lossen moesten ze om ter eerst een kus op de mond geven aan iemand van het andere geslacht. **Jakhals** ging voor **Maja** en zo werd hij de winnaar van het grote muilspel. Erna werd de techniek wapens gegeven. De kruisboog, gewone boog en het loodjesgeweer werden kort uitgelegd en voorgetoond. Terwijl we zelf de pijl en boog en de geweren mochten uitproberen, gingen er per patrouille al een paar mensen pannenkoeken gaan bakken voor het avondeten. Na het wassen speelden we geen avondspel, maar maakten we al het grootste deel van onze rugzak klaar. We zaten daarna nog twee uurtjes op ons gemak in de zithoek en gingen goed op tijd slapen zodat we klaar waren voor de komende vier dagen.

Maandag 10 augustus

Veel te vroeg werden we gewekt en pakten we de rest van onze trekkersrugzak. Al snel bleek het veel te warm te zijn voor het uniform aan



te houden dus is de rest van de 4-daagse dan maar in scoutst-shirt gebeurt. En deze werd bijna elk punt uitgedaan omdat deze kletsnat was van het zweet...Om maar een idee te geven hoe war het wel niet was! Na al veel gestapt te hebben maakten we onze eerste maaltijd klaar: ravioli! Volgens **Bunzing** smaakte het hemels, anderen vonden het dan weer niet te vreten. Met gevulde maag stapten we verder totdat we uiteindelijk aankwamen bij de molen van Retie. De tentjes werden opgezet, de eerste bleinen werden doorgeprikt en we mochten allemaal op het terras gaan zitten. We kochten drankjes en maakten er een gezellige avond van. Toen het tijd was om te gaan slapen waren sommigen nog niet helemaal uitgepraat. Dit tot grote ergernis van **Orka**: 'als je wilt praten, ga dan terug naar het terras!' Hierna begon ze echter zelf te praten en werden haar eigen woorden door **Michiel** tegen haar gebruikt. Uiteindelijk vielen de gesprekken toch stil en viel iedereen in slaap.

Dinsdag 11 augustus

Misschien lag het aan de vermoeidheid maar deze ochtend lag het verstandelijke niveau niet al te hoog. Zo wisten enkele vg's niet dat een koe een zoogdier was of dat het dubbel van vier acht, en niet zestien is. Het kaartlezen leed hier gelukkig niet onder en zonder verdere problemen bereikten we het middagpunt waar we konden genieten van heel lekkere pasta van Knorr. De **Stieren** hadden dankzij de kleine ruiltocht die ze tijdens het stappen hadden gedaan nog wat extra voedsel bemachtigd en verorberden dat ook. We stapten verder tot we aankwamen aan een... ijsjeszaak! **Goeti** kwam er ook bij die avond. Wegens een dubbele boeking verhuisden we naar een veldje iets verderop. We maakten lekkere bouillonsoep klaar en als dessertje kregen we een hele grote bol vers gemaakt ijs! Nog snel de tandjes poetsen in de hondenbak en alle bleinen openprikken en we konden alweer in ons bedje kruipen.

Woensdag 12 augustus

We kregen verse melk bij het ontbijt van de koe en niet van een duif, **Sitta**. Daarna stapten we terug richting de Vossemeren en onze vermoedens bleken te kloppen, want we gingen zwemmen! Alle glijbanen werden eens uitgetest en we lieten het vuil en zweet ervan weken. Er ontstond eventjes paniek toen het bandje van **Febe** verloren was, maar op het einde van de wildwaterbaan werd het gelukkig teruggevonden. Nadat



we onze zelf gekozen maaltijd op hadden, kwam de auto met bootjes erin toe en met **Cavia** die net terug was uit Japan. Het was de bedoeling al onze rugzakken over het kanaal te krijgen. Sommigen peddelden dus, anderen kozen voor de brug iets verderop en nog anderen zwommen gewoon achter het bootje aan. Daar had Febe de ondergrond niet zo dichtbij geschat en kwam uit het water met een diepe snee onder haar knie. Dit moest verzorgd worden, maar aangezien **Leeuw** de EHBO bijhad en nog niet aan de overkant was, besloot hij dan maar zijn kleren uit te trekken en dus ook naar de overkant te zwemmen. Mooie onderbroekje Leeuw! We stapten verder tot we aankwamen bij een veld. Hier was de scouts uit Oostende op nakamp en we logeerden deze keer bij hun. De **Pythons** kwamen wat later toe, maar met hulp van de anderen stonden de tentjes direct recht en konden wij op ons gemak eten. Onderweg wisten we ook 7 eitjes te bemachtigen. Die aten we ook op en daarna ging iedereen gezellig wat praten aan het kampvuur.

Donderdag 13 augustus



Na afscheid genomen te hebben van de Jolle, gingen we weer op weg. Op de kaart stond er heel dicht bij het punt een circuit, dus er werd druk gespeculeerd over wat we zouden doen. Iedereen was blij toen bleek dat we gingen karten! Buiten **Leeuw** die reed als een gek en **Mustang** die een lelijke brandwonde opliep, verliep het goed en iedereen amuseerde zich. Vanaf daar was het helemaal niet ver meer naar het terrein. Eens aangekomen waste iedereen zich uitgebreid. Er werden niet alleen douches maar ook badjes genomen. Het avondeten was een barbecue met heel de eenheid. Er was veel donder en bliksem, maar het leek alsof de regen zou wegblijven. Helaas.

Terwijl we aten begon het harder en harder te regenen. We verhuisden naar de eettent en buiten een paar natte tentjes bleef de schade beperkt.

Vrijdag 14 augustus

Na de inspectie speelden we een potje voetbal. Daarna was het alweer tijd voor het middageten. Hierbij was de appelmoes iets te vloeibaar voor **Febe**. Ze morste namelijk de halve pot. Plots kwamen er verloren jongens het vg-kamp binnengestormd, want deze keer was Wendy ontvoerd. Door een aantal opdrachten te doen, zoals wiskundige berekeningen oplossen, op gestapelde bierbakken klimmen en met bootjes de tweede vijver overzwemmen terwijl er krokodillen in het water

zaten, lukte het de Zwaluw toch om Wendy te redden. Er werd zangles gegeven door **Vos** en daarna ging het avondspel van start. Tribe Wars. Niet onbekend voor de meesten. De **stieren** wisten hierbij het meeste aantal vlaggetjes te veroveren en wonnen het spel.

Zaterdag 15 augustus

Overgang! Lichte paniek bij **Caraya** toen hij zijn scoutsbroek niet meer vond, maar na eens goed te zoeken in de meisjestent van de **Piranha's** vond hij hem terug. **Beo**, **Gundi** en **Vos** hadden hem gestolen! Het was tijd voor de grote U-formatie. De prijzen van alle takken werden uitgereikt en toen was het aan ons. VG van het jaar:



Caraya. Patrouille van de tochten en van het kamp: **Condors**. Proficiat. Vervolgens het moment waar iedereen op wachtte, de echte overgang! **Orka**, **Vos** en **Fitis** geven volgend jaar leiding aan de teerpoten, **Kameleon**, **Flicka** en **Fennek** aan de JVG's. Wij nemen dit jaar ook afscheid van **Gundi** die zich

super heeft geamueerd dit kamp maar toch besloten heeft ermee te stoppen. Verder verwelkomen we alle nieuwtjes en **Katta** en **Dingo** als nieuwe leiding. Door de regen werd de deahtride jammer genoeg stilgelegd. In de regen speelden we het traditionele middagspel Masters and Slaves, maar na het vieruurtje was de regen te erg en hielden we dan maar een kleine kookwedstrijd. Ook het avondspel ging niet door. Er werd een witte tent opgezet en een hele lange zangles gehouden. Na deze ietwat emotionele dag kroop iedereen in zijn bedje.

Zondag 16 augustus

Na een dubbele inspectie maakten we nasi goreng klaar. Hier zat bitter weinig kip in, maar gelukkig kwam de stam nog extra kip brengen om te bakken toen iedereen al aan het eten was. Tijdens de afwas begonnen we ook al met het voorbereiden van de middagspelen voor andere takken. De teerpoten moesten een piratenschat gaan zoeken, de wolven moesten een prinses redden en de JVG's speelden een drugsspel. Alles verliep vlot, maar er was een beetje tijd over bij de wolven. Dit loste **Caraya** op door een groot dennenappelgevecht te houden, tot ongenoegen van de wolvenleiding. Na het vieruurtje hielden we alweer een terreinkuis ook al viel er niet zo veel te kuisen, dus niksten we nog een beetje. We speelden een avondspel met

glowsticks, waarin team Roze de overduidelijke winnaar was en gingen vervolgens naar de bosfuif van de wolven.

Maandag 17 augustus

Het was al tijd om te beginnen afbreken, maar eerst een groepsfoto! Of dat was toch de bedoeling. Helaas kraakte door het vele gewicht het touw van een sjorring door en zakte het extra platform naar beneden. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gereden, maar de meeste kwamen er gewoon met de schrik vanaf. Hierna werd er niet getreuzeld. De zithoek en toren werden heel snel afgebroken, we aten voor een keer allemaal samen en de eet- en vuurtafels verdwenen ook. Het was tijd om eens wat moppen te zoeken voor die avond. Elke patrouille had er voldoende, maar omdat er veel werden afgekeurd door **Leeuw** duurde het nogal lang en voor we het wisten begon de kampvuuravond al. Ook andere takken deden hun best. Zo werd er gelachen met een hersenloze **Sitta** en **Mustang** de dierenarts. Door de regen op de tenten boven ons was het soms moeilijk om de mensen te verstaan, maar over het algemeen was het een leuke avond. We gingen nog gezellig bij het vuur zitten en zagen hoe de totempaal brandde. Ook ontdekte we dat **Mustang** heel veel kietels heeft, maar dat hij helaas goed wraak kan nemen.



Dinsdag 18 augustus

Alles werd verder afgebroken vandaag, ook de tentjes, enkele vg's gingen mee naar adj en de rest begon aan het schrijven van hun evaluatie. Ondertussen werd er gegeten en verder geschreven. De kindjes en **Serval** werden uitgezwaaid en nog steeds was nog niet iedereen klaar met schrijven. Eindelijk waren de evaluaties klaar en konden we gaan helpen in het stafkamp met afbreken. Het ging allemaal heel vlot, we konden lang wassen, speelden nog wat voetbal met de leiding, genoten van de Kidibul en schoven aan bij de kaastafel. Er werd alweer een kampvuur aangestoken en na deze leuke avond gingen we allemaal slapen in de grote tenten.

Woensdag 19 augustus

De allerlaatste dingen werden afgebroken en opgeborgen in de koffers, de camions werden ingeladen, de ongebruikte hudoputten werden opgevuld en we vertrokken

richting Wondelgem! Sommigen met de auto, de meeste met de trein. Terwijl de treinreizigers nog op weg waren werden de camions uitgeladen en iedereen kon naar huis!

Bedankt **Leeuw, Mustang, Bunzing** en alle vg's voor dit super leuke kamp! Ook bedanken wij de eenheidsleiding voor de schitterende organisatie en de stam voor het lekkere eten op voorkamp!

Uw reportster ter plaatse :**Doordachte Fitis**



1. De nieuwe vlag was er een van de ...
2. De ... werd verbrand op kampvuuravond.
3. Deze seniorpl heeft geen gouden kroon.
4. Sitta kuiste haar haarborstel uit met haar ...
5. Een koe is een ...
6. Serval was geobsedeerd door een ...

Programma Verkenners-Gidsen

Zaterdag 12 september 2015, 14u tot 17u30

De patrouillekoffertjes zullen nog eens in orde worden gesteld aangezien de patrouilles nu wel ietsje groter zijn, en dus aangevuld worden waar nodig. Breng gerust oude potten en pannen mee die je niet meer thuis kan gebruiken.

Zaterdag 19 september 2015, 14u tot 17u30

Openingsdag, hierbij zal de leiding worden voorgesteld aan de ouders alsook onze werking en spelen wij uiteraard spelletjes (samen met de ouders, maar ook zonder). Ook een kleine zangles kan niet ontbreken! Mama en Papa vergeet dus zeker niet te komen en vergeet jullie zangbundel niet!

Zaterdag 26 september 2015

Geen vergadering

Zaterdag 03 oktober 2015, 10u tot 17u30

Neem mee : je zwemgerief en een fiets die in orde staat. Wij gaan zwemmen! Verder spelen we nog veel spelletjes en eten wij ons lunchpakket op!

Zaterdag 10 oktober 2015, 14u tot 17u30

Om er zeker van te zijn dat elke Vg kan schatten herbekijken we eens de techniek schatten en persoonlijke maten. Zo heeft iedereen een beter beeld op hoe groot alles is.

Zaterdag 17 oktober 2015, 14u tot 17u30

Velen onder ons hebben nog heel wat af te leggen! Wel vandaag is een dag waar dit allemaal kan! Stel vragen over bepaalde technieken of leg ze gewoon af! En behaal die teervoet en 2^e klas!

Zaterdag 24 oktober 2015 tot Zondag 25 oktober 2015 : Het eerste leidersweekend!

Enkel voor de laatste jaar VG's!

Zaterdag 31 oktober 2015 tot Woensdag 04 november 2015 : Herfstkamp, allen

daarheen! Vergeet je niet tijdig in te schrijven. Verdere info ivm het kamp vind je zoals gewoonlijk in het kampfoldertje

Zaterdag 7 november 2015

Geen vergadering

Zaterdag 14 november 2015, 10u tot 17u30

Smeer die benen maar al in want wij gaan vandaag te atletiekpiste op. Een gelegenheid voor zij die hun badge willen behalen. Of voor andere om hun persoonlijke records willen verbreken.

Zaterdag 21 november 2015, 14u tot 17u

Om allen alles te kennen van een kaart, hoe we ze hanteren en verschillende manieren van kaartlezen te weten geven we vandaag nog eens uitgebreid techniek kaartlezen. Als je specifieke vragen hebt waar we aandacht aan moeten geven kan je ze gerust al laten weten!

Vrijdag 27 november 2015

Geen vergadering

Vrijdag 04 december 2015, 18u30 tot 21u30

Hij komt hij komt... Een dagje te vroeg maar geen reden om het niet te vieren. Breng allemaal een cadeautje mee van om en bij de €10,00. We spelen spelletjes om uit te maken wie eerst zijn pakje mag openmaken!

Vrijdag 11 december 2014, 18u30 tot 21u30

Met die examens doen we het rustig aan en bekijken we een filmpje namelijk het vervolg op vorig jaar ;) ...

Zaterdag 19 december 2015

Geen vergadering

Zaterdag 26 december 2015

Geen vergadering

Gemotiveerde Leeuw

Michiel Dutrieue

Takleider VG's

leeuw@dezwaluw.org

0498/49.45.41

Wij danken onze sponsors:



BAKERIES

> SINCE 1932 <

